



HEEMKUNDEKRING - ROSMALEN

Secretariaat:
Postbus 64, 5240 AB Rosmalen

E-mail: info@heemkundekringrosmalen.nl
Website: www.heemkundekringrosmalen.nl

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2012

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,

Er is al weer een kwartaal voorbij ... een kwartaal waarin rust (vakantie) en drukte (o.a. een geslaagde *Open Monumentendag*) elkaar hebben afgewisseld, maar waarin we ook afscheid hebben moeten nemen van een zeer actief en gewaardeerd lid, Kees Hellemons.



Toen ik voor het eerst kennis maakte met Kees, kwam hij op mij over als een statige man, iemand om naar op te kijken. Al gauw kwam ik erachter dat dat meer door zijn lengte kwam, dan door zijn eigen manier van overkomen. Het was meer de rust en vriendelijkheid, die hij altijd uitstraalde. Ik zie hem nog regelmatig bij ons in het Heemhuis binnenkomen: bukkend, omdat de ijzeren doorgangen nou eenmaal niet erg hoog zijn en hij anders zijn hoofd zou stoten, in alle rust, maar vooral altijd vriendelijk, altijd met een glimlach op zijn gezicht. En zelfs als hij op onze vragen over zijn gezondheid een niet al te positief antwoord

kon geven, bleef dat vergezeld gaan met een glimlach... en met optimisme. Kees bleek ook van grote waarde voor onze vereniging; hij had de zorg voor de verschillende tijdschriften en boeken, die bij ons binnenkomen. Verder bezocht hij trouw de MBO-vergaderingen (*Maatschappelijke Belangen Organisatie*). In het kader van zijn beroep konden wij ook altijd

bij hem terecht met onze huisvestingszaken. En dat in de breedste zin van het woord: van gebouw tot plattegrond en van ruimte tot praktische indeling. Ook met Open Monumentendagen, tentoonstellingen e.d. konden wij altijd op zijn hulp rekenen, zowel in voorbereiding als tijdens het evenement zelf.

Ondanks dat ik geen koffiedrinker ben, moet ik nog bijna elke maandag aan Kees denken als de koffie in voorbereiding is; hij zorgde in ons huidige onderkomen altijd voor de koffie... en een koekje werd niet vergeten. Als Kees er een keer niet was, werd het altijd een late koffie! Kees, bedankt voor wat je allemaal voor ons hebt gedaan en betekend! Je blijft altijd in onze herinnering.

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter.

Werkzaamheden

Voor de vakantie is er hard gewerkt aan verschillende zaken. Ten eerste om onze presentatieruimte op orde te krijgen. Op een paar kleine puntjes na is het voltooid, wat u ook hebt kunnen lezen in het *Brabants Dagblad*,



Voorzitter Wilma van Creij met de voorzittershamer van de laatste burgemeester van Rosmalen, Jan Zantkuij met het Boek van Verdienste en Jo Versteijnen met een portretfoto. foto Marc Bolsius

enkele weken geleden. Met *Open Monumentendag* was deze ruimte open voor publiek en kon men er, naast de aanwezige maquettes en diverse voorwerpen, fotoboeken en bidprentjes

bekijken. In de hal/foyer van *Perron 3* was op verschillende borden een tentoonstellinkje samengesteld met betrekking tot het thema 'Groen van

toen...'. Men kon er informatie en foto's vinden van de Anneborchboom, de hei (zandverstuiving) en de Hoef. Op de 2^e verdieping konden er twee films bekeken worden: 'Afscheid van de polder...' en de 'Bomenwandeling op landgoed Coudewater'. Behoorlijk wat mensen hebben ons deze dag bezocht en misschien is dat mede te danken aan het naambordje dat zoekende mensen de weg kan wijzen naar onze kelder. Ook was de te



betreden trap op tijd voorzien van een stevige leuning. Wij zijn nu dus wat makkelijker te vinden!

Een logische koppeling van de inrichting van de presentatieruimte, is de herinrichting van de archiefruimte. Vóór de vakantie stond deze laatste ruimte helemaal op z'n kop en kon er amper nog gewerkt worden. Gelukkig staan inmiddels de grote meubels op

de juiste plaats en is men druk doende met het herplaatsen van de diverse mappen, boeken, dozen en voorwerpen.

Om de archiefwerkzaamheden wat sneller te laten verlopen is er door een groepje vrijwilligers een tweede dagdeel vastgesteld om te kunnen werken. Naast de maandagavond, waarop we zeer regelmatig worden bezocht door mensen, die om of met informatie komen, gaan zij op de donderdagmiddag aan de slag in het archief.

De commissie *25 jaar Heemkundekring Rosmalen* is ook druk doende om in 2014 gedurende een aantal maanden verschillende grotere activiteiten neer te kunnen zetten. Een voorproefje van het eerste idee waar al wat meer van bekend is, het op de markt brengen van een aantal postzegels, is al gegeven in de pers. U hebt het 19 september kunnen lezen op de *ROS-kabelkrant* (www.ros-kabelkrant.nl) en ook in het *Brabants Dagblad* van donderdag 20 september. Echter, ideeën zijn groots, maar het aantal mensen te weinig. Gelukkig is de commissie op sterkte, maar we willen gaan werken in 'subgroepen' om alles meer en beter te kunnen



overzien. Daarom vragen wij u om contact met ons op te nemen, als u zin en tijd hebt om deze subgroepen te komen versterken. U moet dan denken aan een keuze uit werkzaamheden als het benaderen van verenigingen, bedrijven of instanties voor deelname, het inwinnen van informatie, ontwikkelen van materialen, sponsorwerving, administratieve werkzaamheden e.d. Met andere woorden: iedereen die hand en spandiensten kan en wil verrichten voor korte of langere tijd is welkom!

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN HERFST/WINTER 2012

Woensdag 3 oktober 19.30 uur

'200 jaar gevangenis 's-Hertogenbosch'

Lezing door dhr. Klaas de Graaff

In 1807 werd in de Sint Jorisstraat in 's-Hertogenbosch een tuchthuis gebouwd, omdat de oude Leuvense Poort al lang niet meer voldeed. Wie waren de boeven, de bewaarders en de regenten? Wat deden ze daar? Eten en drinken, ziek worden en doodgaan, bidden en vloeken. Werken aan het spinnenwiel of enveloppen plakken, leren lezen en schrijven. Wie waren zij? Bewaarders die dronken waren of ondeugende contacten legden met bewaarsters, stiekeme directeuren en strenge regenten. Dramatische verhalen over trieste figuren en over gewetenloze schurken. De geschiedenis is uit de honderden dozen van het Brabants Historisch Informatie Centrum gehaald. Deze lezing wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie en heeft het boek "*De polsslagen van het kwaad*" als basis en wordt verweven met wat "*Moorden in Brabant*".
Entree: leden € 4,-; niet leden € 6,-. Graag reserveren!

Woensdag 31 oktober 19.30 uur

Wegens succes en de vraag naar meer, een herhaling van de
Presentatie: 'Van bidprentje tot gedachtenisprentje'
door de heren **Tiny Kappen** en **Arnold de Veer**

Onze Heemkundekring verzamelt al vele jaren bidprentjes. De afgelopen jaren zijn deze prentjes allemaal uitgezocht, op alfabet gezet, de dubbelen verwijderd, gescand en uitgebreid gearhiveerd. Het totaal aantal bidprentjes zit nu op ongeveer 6600 stuks (dubbelen niet meegerekend)! Elk bidprentje wat binnenkomt doorloopt eenzelfde proces. In deze presentatie wordt u verteld hoe dit alles in z'n werk gaat. Wat levert het op voor onze Heemkundekring en wat kan het vervolgens voor u of anderen opleveren?

Waarschijnlijk heeft u er nooit bij stil gestaan, maar een bidprentje is voor ons niet alleen een herinnering aan een overledene, maar ook een bron van informatie.

Verschil met de vorige presentatie is dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en deze u en ons nog meer informatie op kan leveren. Dit wordt deze avond ook aan u gepresenteerd.

Kom kijken en luisteren, het is zeker de moeite waard! Reserveer wel van te voren een plaatsje, want er is maar beperkt ruimte.

Entree: leden € 2,-; niet leden € 4,-

November

Geen activiteiten.

De film is vervangen door de presentatie over de bidprentjes en een week naar voren geschoven. I.v.m. de drukkere periode naar Sint is besloten geen activiteit in de 2^e helft van november tussen te voegen.

Donderdag 27 december **Oudejaarsborrel**

Graag nodigen wij u uit om, onder het genot van een kopje koffie/thee en/of iets sterkers, 2012 af te sluiten en vooruit te kijken naar 2013. Waar? 'De Boerderij' aan de Pastoor Hordijkstraat 5b (tel. 5212008). Hoe laat? Van 14.30 tot 17.00 uur.

Contact met Heemkundekring Rosmalen

- Voor informatie over activiteiten en reserveringen: mail naar vancreijj@online.nl of bel: 5210984.
- Voor andere informatie: mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 5221832.

VERDER VRAGEN WIJ UW AANDACHT VOOR

De hertogen van Brabant belicht!

Op maandag 8 oktober 2012 om 20:00 uur organiseert de *Historische Vereniging Berlicum* Middelrode (HVBM) een informatieve dia-lezing over de 'Hertogen van Brabant' in zaal *Het Kölleke* van het dorps huis *De Moerkoal*, Driezeeg 20 in Middelrode. De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld brengt de hertogen van Brabant in woord en beeld over het voetlicht: van Karel tot Karel en van Filips tot Filip. Uitgangspunt vormt de in 1526 verschenen '*Kroniek van de hertogen van Brabant*' door Adrianus Barlandus.

Oktober: Maand van de Geschiedenis

Thema: "Arm en Rijk, van armenhuis tot stadspaleis".

De maand van de geschiedenis (oktober), zal geheel in het teken staan van het thema: '*Arm en Rijk, van armenhuis tot stadspaleis*'.

Op een laagdrempelige manier zal *De Tijdreiziger* aan de hand van het hoofdthema ruim aandacht geven aan een viertal sub thema's:

- Wonen: Gezinsleven, woonhuizen, levenscyclus, kleding, eten, kinderspelen, huishouden, vervoer, etc.
- Sociale zorg: Bank van lening, banken, armenzorg, gaarkeukens, Lombarden, weeshuizen.

- Vrije tijd en vermaak: zwembaden, sociëteiten, sport, vakantie, uitgaan, horeca, bioscopen, jaarfeesten.
- Onderwijs en werk: leren, arbeid, thuiswerk, werkloosheid.

Zie voor nadere informatie onze vorige *Nieuwsbrief* en de websites:

- www.maandvandegeschiedenis.nl
- www.de tijdreiziger.nl

'Blikken op Brabant'

De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief



In de vorige *Nieuwsbrief* werd dit boek al aangekondigd. Inmiddels is het al in de boekhandel verkrijgbaar. Dit boek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de stichting *Brabants Heem* (waarbij ook onze Heemkundekring Rosmalen is aangesloten) De winkelprijs van dit rijk geïllustreerde boek bedraagt € 22,50.

De Boom in natuur, cultuur en religie

Enige tijd geleden alweer is in het *Museum voor Religieuze Kunst* in het Brabantse Uden het project '*De Boom in natuur, cultuur en religie*' van start gegaan. De meesten van u zijn hiervan al eerder op de hoogte gebracht. Dit project omvat een bijzondere tentoonstelling in het museum, een digitale wensboom om van huis uit een wens te kunnen planten

De expositie in het MRK duurt nog tot 11 november 2012. Vooral omdat er mogelijk enig verband is te leggen met onze eigen Annenborchboom, heeft een bezoek aan de tentoonstelling een zekere meerwaarde.

Daar brandt nog licht ... strip over de Brabantse historie

Twee Brabantse illustratoren, Henk Wittenberg en Danker Jan Oreel, hebben vorig jaar het initiatief genomen om een strip over de historie van Brabant te maken.

Twee jongeren maken via een App op hun mobieltje een reis door de tijd op Brabantse bodem. Dit scenario vormt de basis voor een stripboek over de geschiedenis van Noord-Brabant. Een lichtvoetige en humoristische wijze om kennis te nemen van onze historie van Bergen op Zoom tot Eindhoven en Den Bosch. Over zandgronden, keuterboeren, de Peel, de dorpen en de beekdalen. De reis begint in de Romeinse tijd en laat vooral het leven zien van de gewone Brabander. Geen geschiedenisboek vol met jaartallen en adellijke families, maar een historisch verantwoord overzicht van wat de mensen in dit deel van Nederland is overkomen met commentaar in 'sappig' Brabants dialect. (www.brabantstrip.nl)



48 full-colour pagina's op A4-formaat. Prijs € 15,95 bij elke boekhandel.

