

## COLOFON

'Rosmalla' (ISSN 0925-2894)  
wordt vier keer per jaar uitgegeven  
onder eindverantwoording van  
het bestuur van de  
Heemkundekring Rosmalen

Werkgroep Redactieraad 'Rosmalla':

- Harry Coppens
- Martien Veekens
- Henk de Werd

Redactieadres:

- Stationsstraat 8,  
5241 EE Rosmalen,  
Tel.: 073-5218349

Ontwerp en opmaak:

- Martien Veekens

Productie:

- Grafisch Ontwerp Atelier Meijs
- Drukkerij Van Gerwen

Losse nummers:

- € 4,50 per uitgave

*Iedere auteur draagt  
persoonlijke verantwoordelijkheid  
over zijn of haar artikel.*

*Alles uit deze uitgave  
mag worden vermenigvuldigd  
mits bronvermelding plaatsvindt.*

Op 1 maart 2002 bestond het bestuur  
van de Heemkundekring Rosmalen uit:

- Dorry Derhaag-Doomernik  
(voorzitter)
- Jan Hoofs  
(vice-voorzitter)
- Arie van de Ven  
(1<sup>e</sup> secretaris)
- Martien Veekens  
(2<sup>e</sup> secretaris)
- Kees van de Broek  
(penningmeester)
- Cees Hellemons  
(bestuurslid)
- Loek Hoogervorst  
(kandidaat-bestuurslid)

## JAARGANG 12 - NUMMER 1 MAART 2002

### INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
<i>Dorry Derhaag-Doomernik</i> Voorwoord van de voorzitter: De nalatenschap van het verleden is het fundament van het heden	2
<i>Henk de Werd</i> Toos van M'rienus de Jong	3
<i>Martien Veekens</i> Kwartierstaten van getogen Rosmalenaren - 7: Catharina Cornelia de Jong	7
<i>Harry Coppens</i> Gratis advies op medisch en ander gebied	8
<i>Cabaret Groep Pro et Contra</i> Elkes buurten .....	10
<i>Cor Swanenberg</i> Moers taal (Matse / Houdoe en bedankt)	11
<i>Martien Veekens</i> Het wapen Van Grunsven, Griensven, Grinsven	13
<i>Henk de Werd</i> Aart van Nistelrooij, o.a. stamvader van wereldster voetballer Ruud van Nistelrooij	14
<i>Henk de Werd / Martien Veekens</i> Een beknopt genealogisch overzicht Van is the man	24
<i>Martien Veekens</i> Stamreeks Ruud van Nistelrooij	25
<i>Harry Coppens</i> Voor u gehoord - 26	26
<i>Piet van Helvoort †</i> Liederen en gedichten	28
<i>Martien Veekens</i> Rosmalen - 100 jaar geleden	30

De afbeelding op het voorblad is in origineel aanwezig in de  
Topografisch-Historische Atlas [R 74 / 010 (7)] van de  
Katholieke Universiteit Tilburg.  
Deze prent is daar geplakt op papier, waarop in handschrift (potlood):  
*Rosmalen bij 's-Hertogenbosch [1815 P. Festas fecit ad vivam]*

# DE NALATENSCHAP VAN HET VERLEDEN IS HET FUNDAMENT VAN HET HEDEN

## VOORWOORD

Met deze uitspraak wil ik graag het voorwoord in deze geheel vernieuwde *Rosmalla* openen.

De voor onze gemeenschap Rosmalen belangrijke nalatenschap wordt door onze vereniging onderzocht, beheerd, gearchiveerd en beschreven. Onderzoeken, beheren en archiveren gebeurt door diverse actieve werkgroepen.

De *Werkgroep Redactieraad Rosmalla* beschrijft in ons periodiek *Rosmalla* het verleden met een verbondenheid aan het heden. Aan de totstandkoming van de periodieken werken naast de redactieleden ook enthousiaste Rosmalenaren, die over ons dorp interessante kopij aanleveren.

Een goed 'verhaal' verdient ook een mooie 'verpakking'. Een nieuwe uitstraling komt onze Heemkundekring Rosmalen ten goede en stimuleert belangstellenden de *Rosmalla* te kopen. Daarom ben ik trots en blij dat wij u als lid en abonnee van ons vertrouwde periodiek *Rosmalla* deze vernieuwde uitgave kunnen aanbieden.

Natuurlijk herkent u onze Lambertuskerk op de voorkant van de kaft. Deze prent uit het begin van de negentiende eeuw, roept gevoelens van nostalgie op bij vele Rosmalenaren. Het dorpje Rosmalen op de foto is inmiddels uitgegroeid tot een klein stadje, maar met behoud van de eigen identiteit. Ons eigen wapen en de nieuwe dorpsvlag getuigen hiervan.



De nieuwe *Werkgroep Redactieraad Rosmalla* met de redactieleden, de heren Harrie Coppens, Martien Veekens en Henk de Werd, hebben gezorgd voor leuke, interessante en informatieve verhalen.

De lay-out is verzorgd door Martien Veekens. *Grafisch Ontwerp Atelier Meijs* uit Heesch (onze 'vaste' drukker) heeft in samenwerking met *Drukkerij Van Gerwen* uit Den Dungen de uitgave gemaakt.

Mede namens de redactieleden en het voltallige bestuur van onze Heemkundekring wens ik u veel leesplezier en hoop dat u net zo trots bent op de fraaie uitgave en lay-out als wij.

Tot slot !! Alle kopij voor de komende *Rosmalla's* is welkom. Laat wat van u horen, dan weten wij ook wat er onder de leden / abonnees leeft!

*Dorry Derhaag-Doomernik*  
Voorzitter

## TOOS VAN M'RIENUS DE JONG

TOOS VAN ANNA VAN DORUSKE VAN TÈNE: RUSMOLLESE VAN 'T JOAR 2001

Voor de tiende keer al weer werd afgelopen januari de Rosmalenaar van het jaar, de "Rusmollese van 't joar" bekend gemaakt en gehuldigd.

Kwamen bestuur en leden van de werkgroep in het verleden met dit blijde nieuws bij de uitverkorene thuis, dit jaar vond de huldiging plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze Heemkundekring in café D'n Beer op 5 januari 2002. Het was er overweldigend druk en de sfeer was uitstekend. De Heemkundekring Rosmalen op zijn allerbest!

Na hartelijke woorden van welkom door onze voorzitter Dorry Derhaag, blikte zij in haar toespraak terug op het succesvolle afgelopen jaar, tipte zij de voorzichtige vooruitgang i.z. het heemhuis aan en openbaarde zij de plannen voor het nieuwe jaar 2002. In de volle zaal was de spanning te voelen toen de naam van de nieuwe Rosmalenaar van het jaar bekend gemaakt zou gaan worden.

De eer viel te beurt aan Toos de Jong. Zij mocht zich, als opvolgster van Henk Langens, "Rusmollese van 't joar 2001" noemen. "De Rosmalenaar van het jaar moet natuurlijk in onze eigen platte taal worden toegesproken", aldus Dorry. "Die capaciteit heb ik helaas niet en ik ben dan ook erg blij, dat Driek van Grette opnieuw bereid werd gevonden "de Rusmollese van 't joar" toe te spreken.

Driek kwam letterlijk met "de krommen èrm" opdraven. Een rieten mand, waarin diverse Rosmalense cadeautjes en de fraaie oorkonde, bedekt met een ouderwetse blauw-ruite handdoek, hing aan zijn arm. Eerst volgde echter zijn toespraak, die wij hier integraal afdrukken:

"Ge het in ons dÛrp gewoon minse (en doar is niks mis mi) en minse die dur hullie doen en loate iets meer zen es unne rèche vèrkesstèrt. Vur dè sort van Rusmollesen hen wellie v'rskèijende dinger kloarligge um hullie zo af en toe 's op 'n voetstukste te ploatse. Ge kunt in 't Zunneke gezet worre, zo es dè pas geleje nog mi enkele Rusmollese minse gebeurde. Ge kunt 'n Carn'valsonderskèijing op oewe kiel gespèld krège of zèlfs zo mar v'reerd worre mi d'n Hanneske d'n Hèiboer Trofee. Ge kunt es Rusmollese mins of vrommes, of es Rusmolles junkske of durske ok es "Rusmollese van 't joar" benuumd worre dur de Heemkundekring van ons durp.

Dees joar gebeurt dè vur de tiende keer en... vur 't uurst op de nèjjoarsreceptie van de Heemkundekring, hier in c'fé D'n Beer, midde in 't tÛrp, in de zaal mi die skon skilderstukke van onze Lambèrtus en de meule van d'n Duf. Ge zut host zegge, dè die zaal d'r vur gemakt is. De Rusmollese van 't joar in 'n èchte Rusmollese zaal!



*Driek van Grette spreekt Toos de Jong in ons Rosmalens dialect toe.*

De eer viel dees joar te burt oan Toos de Jong. “Juffrouw Toos”, zegge veul Rusmollese; “Toos van M’rienus de Jong”, zegge wir aander en de èchte ouw Rusmollese proate over “Toos van Anna van Doruske van Tène”. Skonder kund’t toch nie zegge, wanne!

Toos wier gebore in de skaduw van onzen ouwe Lambèrtus, groeide doar ok op en spraak n’tuurlijk Rusmolles, wè trouwes vur ‘n durske van unnen bèkker, die unne kruidenierswinkel ha ok nog ok nog ook, mar heel gewoon waar. Mi ABH, Algemeen Bekakt Hollands zun de Rusmollese minse van toen heur in de winkel nie v’rstoan hebbe. Ik weet dè ùit ervaring, want ik zaat zo’n bietje in ‘tzèlfde skùitje es Toos. Allinnig waar ik dan ‘n junkske van d’n bèkker-concurrènt. Intussetèd dè Toos noar ons bure, de durskesskool van zuster Gertrudo liep, gong ik nor hullie bure, de jongesskool van mister Ceelen. En op bèij die skoole ston ons Rusmolles plat ok hog genoteerd. Toos hi dus de Rusmollese toal en ‘t Rusmolle-gevuul mi de papepel mee ingekrege. Dè rakte dan noit mer kwet.

Toen Toos in Den Bosch nor de hog skool din hen ze doar, krek es bè men, van alle kante gep’rbeerd dè dialekt d’rùit te hoale. Dialekt....., dè waar nie beskaafd, dè waar boers en onbeskoft. Gelukkig wies Toos van haus ùit wèl beter en tegewoerdig komme ze steeds meer tot de ontdekking dè de platte proat ‘n heel belangrijk stukske cultuurgoed is, wor ge heel zuinig op moet zen. Op lagere skole, basisskole moete tegewoerdig vort zegge, wordt van ‘t dialekt es dè nodig is, steeds meer gebrùik gemakt. Toos kan doar over meeprate, want ze stond en (stu nog steeds) mar liefst 40 joar lang oan Rusmollese skole, mi Rusmollese jong, die dik nog de Rusmollese toal van haus ùit meebrochte, zeker es ze ùit de Krommen Hoek kwame. Toos verstond die jong, kos ze in hun èige toal oanspreke en dè gaf oan die jong wir ‘n heel veilig gevual. Ze vuulde d’r èige bè Toose in de klas thaus. Mar... es ‘t nodig waar spraak ze hoghollands, zeker ok vur de import-

Rusmollese, waar ik overiges niks v’rkeeds over wil zegge, want ok doar waar ze p’r slot van rekening vur ingehoord.

“Hoe makt’t op skool”, vroeg Cor de Saar, Cor de kapper dus, ‘s oan een van zen durskes, die heel lang geleje, op de bewaarskool St. Imelda van Toose zaat. “Heel goed”, zin ‘t mèdje, want ze proatte hoghollands, “alleen ik versta de kindjes bijna niet, want ze praten net als jij, pap, allemaal Engels, geloof ik.” Cor zo gruts es ‘n vèrke op zonne krulstart, dè snapte gellie wel, want hier wier ons Rusmolles zo mar gelijk gesteld mit ‘n wirreltoal. Nou, doar hen ze in Den Bosch nie krek van trug. Kik, minse, en in die situatie van de platte toal vuulde Toos van M’rienus de Jong, Toos van Anna van Doruske van Tène, d’r èige es ‘n viske in ‘t woater. Ze kos d’n autochtone en d’n allochtone Rusmollese te woord ston.



*Een prachtig boeket bloemen en felicitaties van onze voorzitster Dorry Derhaag voor juffrouw Toos van “De Krommenhoekschool”.*

Toos gaaf die jong, en dè zen d'r in de loop van die virtig joar, volgens men wel zo'n dikke duuzend geweest, ok ammel 't goei Rusmolle gevuul mee. In 't begin waar dè heel mèkkelijk. De hil road van Rusmolle beston toen nog ùit Rusmollese p'rtèje. De Hinthumse p'rtèj mi Piet Huijmsmans, de middelstand mi Thé Heijmans, de boere mi Steven Tibosch, de arbèiers mi Willem Noppen en Bert de Hoas, de Krausstroat mi Hendrik Bies en Huub van Helv'rt. Es ik dè nou zo bekèk han wellie toen al vur 100 % *Leefbaar Rusmolle* en dè zèlfs zonder Pim Fortuijn. Ge ziet, wellie ware onze tèd wijd en wijd veur. De Road en de minse... ze sprake Rusmolles en ze han ammel dè èchte Rusmolle gevuul. Unne gouwe tèd!

Toos blief dè goei Rusmolle gevuul durgeve. De jong leerde van Toose, dè ze prat op Rusmolle kosse zen, ze wies op de mooi dinger van ons durp, waar ge gruts op kost goan en ze lin ùit dè ge vur Rusmolle altèd op d'n bres moest goan stoan, te paas en te onpaas. Zèlf gaaf ze doar 't goei verbild van. Ze voegde de daad bè't woord en wier lid van 'n p'rtèj die Rusmolle op alle meugelijke ploatse en fronte nor veure skoof tot in hullieje naam oan toe: *Rusmolles Belang* dus en toen die p'rtèj op Toose 'n beroep din gong ze d'r vur in de geminteroad zitte, ok nog ok nog ook. Dè koste Toose veul vrèje ted, mar 't waar vur 't beste doel wè ge mar kost bedenke: Vur Rusmolle dus.



v.l.n.r. Riek, Rie en Toos de Jong

Wellie vonne, toen we dees ammel op 'n rèjke gezet han, dè Toos de Jong vur de onderskèijing "*Rusmollese van 't joar*" in oanmerking moes komme. 't Bestuur waar 't doar olling mi ins en naam de veurdracht over. Names de werkgroep fliciteer ik Toose dan ok van harte mi deze titel.

"Ik ben d'r heel v'reerd mi", zin Frans Hoed toen hum die eer te burt viel en bè Harry van Zuijlen skoet zonne moed vol toen wellie hum die blèij bodskap kwame brenge. "'t Is ok nie niks, wanne", wies ie te zegge. "Wè makte me nou toch kloar", riep Dien van Hemkes, zo v'rbaasd (en blèij) waar ze en Harry Coppens, oauw neef, Toos, liet heure dè dees onderskeijing vur hum es 'n stuntje in de rug kwaamp vur z'n skrève over Rusmolle.

Wellie hope, dè Toos van M'rienus de Jong, Toos van Anna van Doruske van Tène ok noa heure skoolted nog lang mit promote van Rusmolle deur zal blève goan.

Toos de Jong, juffrouw Toos vur veul Rusmollese, is de tiende d'urpsegnoot, die mi de titel: *RUSMOLLESE VAN 'T JOAR* mag goan strèke.

Vervolgens werd "de rieten kùrf" door Driek van Grette opengemaakt en overhandigde hij de kersverse "*Rusmollese van 't joar*" een fraaie oorkonde met de uitgesproken redevoeing, het Rosmalens Wiel van bakker van Zuijlen (gratis beschikbaar gesteld), een kruikje met "een Rusmolles slukske", een mooie kaars van het Rosmalense Vennehof en een eigenhandig gemaakt boekwerkje over alle "*Rusmollese van 't joar*" tot nu toe.

Na een schitterende anekdote van kapper Henk Gloudemans, die veel bijval oogstte, feliciteerde Dorry Derhaag de uitverkorene vervolgens namens het bestuur en de leden van de Heemkundekring. Ook zij kwam niet met lege handen. Een prachtig boeket bloemen gaven aan het geheel extra fleur.

*De Heemkundekring van Rusmolle*



*benuumt*

*Toos de Jong*

*tot*

***Rusmollese  
vant jaar 2001***

*de voorzitter  
van de Heemkundekring*

*Namens de werkgroep*

*Th. Derbaag-Doomernik*

*Driek van Grette*

Alle aanwezigen kwamen tot slot Toos de Jong de hand schudden. En dat waren er zeer veel! De ROS-Kabelkrant zorgde ervoor, dat dezelfde dag nog het nieuws in de Rosmalense huiskamers te lezen was. Ook het Brabants Dagblad, De Molen en het Rosmalens Nieuwsblad gaven acte de présence en zorgden voor mooie publicaties. Boschtion TV bracht een mooie presentatie in het daaropvolgende weekend. Ondergetekende maakte van deze Rosmalense gebeurtenis video-opnamen, die samen met de foto's van onze secretaris Arie v.d. Ven een plaatsje in het archief van de Heemkundekring krijgen.

Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat op 5 januari 2002 de Heemkundekring Rosmalen op een meer dan uitstekende manier naar buiten trad.

*Henk de Werd*

*Kopie van de fraaie oorkonde*



*Gedeelte uit de geboortekte  
van Doruske van Tène*

# KWARTIERSTATEN VAN GETOGEN ROSMALENAREN

- 7 -

<p>16. <b>Cornelis de Jong</b></p> <p>* Oisterwijk, 02-02-1779 + Berlicum, 25-07-1844 zoon van <b>Joannes de Jong / Henrica v Heeswijk</b></p> <p>x Den Dungen 28-08-1802</p>	<p>18. <b>Adrianus vd Cammen</b></p> <p>* Berlicum, 13-08-1797 + &gt; 1846 zoon van <b>Antonij vd Cammen / Anna Maria Godschalks</b></p> <p>x Berlicum, 09-05-1823</p>	<p>20. N.N.</p>	<p>22. <b>Cornelis Wosky</b></p> <p>* Heeze, 30-05-1797 + Eindhoven, 08-04-1884 zoon van <b>Andreas Wosky / Christina Gileon</b></p> <p>x Woensel, 08-01-1824</p>	<p>24. <b>Antonius H. Hanegraaf</b></p> <p>* Berlicum, 18-09-1774 + Nuland, 15-09-1831 zoon van <b>Henricus Hanegraaf / Henrica van den Broek</b></p> <p>x Nuland, 26-04-1801</p>	<p>26. <b>Antonius Steenbergen</b></p> <p>* Berlicum, 15-01-1791 + Berlicum, 05-07-1859 zoon van <b>Matheus Steenbergen / Maria Westelaken</b></p> <p>x Berlicum, 21-10-1813</p>	<p>28. <b>Simon van de Ven</b></p> <p>* Nuland, 03-11-1763 + Nuland, 05-12-1846 zoon van <b>Walterus H. van der Ven / Maria S. G. Bos</b></p> <p>x Nuland, 26-11-1815</p>	<p>30. <b>Johannes v Schijndel</b></p> <p>* Nuland, 29-08-1792 + Nuland, 09-01-1864 zoon van <b>Joannis G. v Scheijndel / Dorothea L. Driessen</b></p> <p>x Nuland, 04-09-1825</p>
<p>17. <b>Petronella van Kessel</b></p> <p>* Den Dungen 31-03-1782 + Berlicum, 03-03-1855 dochter van <b>Johannes P. van Kessel / Maria Hendr. Spierings</b></p>	<p>19. <b>Theodora M. Smulders</b></p> <p>* Berlicum, 13-07-1800 + Berlicum, 20-11-1838 dochter van <b>Peter Smulders / Antonia v.d. Veerdonk</b></p>	<p>21. <b>Elizabeth Jansen</b></p> <p>* Nuenen, 21-11-1807 + Nuenen, 15-09-1859 dochter van <b>Michaelis Janse / Wilhelmina Vriens</b></p>	<p>23. <b>Deliana v Kemenade</b></p> <p>* Woensel, 02-12-1796 + Nuenen, 01-01-1851 dochter van <b>Cornelis v Kemnade / Joanna Damen</b></p>	<p>25. <b>Joanna Petr. Boerdonck</b></p> <p>* Nuland, 17-01-1780 + Rosmalen, 26-10-1814 dochter van <b>Petrus Wilh. Boerdonck / Joanna Janse vd Boogaert</b></p>	<p>27. <b>Johanna L. Vos</b></p> <p>* Berlicum, 11-09-1792 + Berlicum, 11-06-1864 dochter van <b>Leendert Vos / Johanna H. van Overbeek</b></p>	<p>29. <b>Francijna Gloude mans</b></p> <p>* Rosmalen, 04-08-1782 + Nuland, 12-05-1844 dochter van <b>Laurentius Fr. Glau demans / Maria Fr. v.d. Wijjaert</b></p>	<p>31. <b>Theodora Maas</b></p> <p>* Nuland, 28-09-1802 + Nuland, 13-05-1873 dochter van <b>Petrus Maas / Alegonda P. Boerdonck</b></p>
<p>8. <b>Franciscus de Jong</b></p> <p>* Geffen, 15-05-1816 + &lt; 1892</p> <p>x Berlicum</p>	<p>9. <b>Petronella vd Cammen</b></p> <p>* Berlicum, 15-03-1825 + &lt; 1892</p> <p>23-05-1846</p>	<p>10. <b>Michael Jansen</b></p> <p>* Nuenen, 14-10-1833 + Nuenen, 09-02-1883</p> <p>x Nuenen</p>	<p>11. <b>Christina Wosky</b></p> <p>* Woensel, 24-03-1829 + Nuenen, 17-08-1868</p> <p>12-11-1857</p>	<p>12. <b>Joannes Hanegraaf</b></p> <p>* Rosmalen, 28-06-1804 + Rosmalen, 19-09-1870</p> <p>x Rosmalen</p>	<p>13. <b>Martijna Steenbergen</b></p> <p>* Berlicum, 25-09-1814 + Rosmalen, 10-12-1893</p> <p>05-05-1842</p>	<p>14. <b>Johannes van de Ven</b></p> <p>* Nuland, 25-08-1816 + Rosmalen, 09-05-1891</p> <p>x Nuland</p>	<p>15. <b>Anna Maria v Schijndel</b></p> <p>* Nuland, 04-12-1829 + Rosmalen, 14-02-1890</p> <p>3 juni 1859</p>
<p>4. <b>Adrianus de Jong</b></p> <p>* Berlicum, 17 juli 1853 + Berlicum 24 febr. 1928</p> <p>x Eindhoven</p>		<p>5. <b>Elisabeth Jansen</b></p> <p>* Nuenen, 17 okt. 1859 + Berlicum, 22 nov. 1925</p> <p>17 augustus 1892</p>		<p>6. <b>Theodorus Hanegraaf (Dorus van Tijnen)</b></p> <p>* Rosmalen, 20 maart 1860 + Rosmalen, 25 mei 1943</p> <p>x Rosmalen</p>		<p>7. <b>Theodora van de Ven</b></p> <p>* Nuland, 9 sept. 1861 + Rosmalen, 19 dec. 1943</p> <p>5 februari 1896</p>	
<p>2. <b>Marinus de Jong</b></p> <p>* Berlicum, 28 mei 1893 + Rosmalen, 3 november 1954</p> <p>x Rosmalen</p>				<p>3. <b>Johanna Maria (Anna) Hanegraaf</b></p> <p>* Rosmalen, 27 maart 1901 + Rosmalen, 1 januari 1990</p> <p>12 mei 1925</p>			
<p>1. <b>Catharina Cornelia (Toos) de Jong</b></p> <p>* Rosmalen, 25 augustus 1941 'Rosmollese van 't jaor 2001'</p>							

## GRATIS ADVIES OP MEDISCH EN ANDER GEBIED

### EEN KATER?

Drink dan een paar koppen melissethee en zoet die met honing. Maag en hoofd zullen u dankbaar zijn.

### HOOFDPIJN?

Neem dan een papieren zak en blaas die driemaal helemaal vol lucht, zo snel mogelijk na elkaar. De hoofdpijn zal vlug verdwijnen.

### MEE-ETERS

in je gezicht verdwijnen, wanneer je met enige regelmaat een glaasje sap van rode biet drinkt.

### BEGINNENDE DOOFHEID

Snij een rammenas fijn, zout erop en laten trekken. Zeven en het vocht op een watje in het oor steken.

### OUERDOMSVLEKKEN

in het aangezicht moet je regelmatig met ricinusolie inwrijven. Ze zullen dan weliswaar niet helemaal verdwijnen, maar toch verbleken.

### DRUK OP DE MAAG?

Eenvoudig peperkorrels slikken!

### AFBREKENDE NAGELS?

Elke avond even je vingers dompelen in een aftreksel van eikenblad. Nadien inwrijven met een vette crème.

### SNURKT UW PARTNER?

Leg dan een natte spons op zijn / haar mond.

### HARDLIJVIG?

Ga dan geregeld in je blootje boven een bad met kokend water zitten.

### EEN REISTIP

Wil je op reis, ga dan vandaag eerst naar de Dom van Keulen. Daar koop je een

“Driekoningen-briefje”, en dat naai je in een kous. Daarmee zullen alle ongemakken tijdens je reis voorkomen worden. De 3 koningen kwamen uit het verre oosten. Van “reizen” kenden ze dus alles.

### WRATTEN?

Zeg: “Worte, worte, gij moet vorte. Gij moet van mijn lichaam gaan, gij moet in dit putje blijven staan.”

### TEGEN BLOEDINGEN

Zeg: “Over den Allerheiligenberg kwam ik gegaan. Daar vond ik drie maagden staan. De eerste sprak: “Door Gods wil zal helpen”. De tweede sprak: “Het bloed zal staan”. De derde sprak: “Het bloed zal stelpen”.

### BUIL OP JE HOOFD?

Meng gestampte peterselie met azijn. Leg dit op de buil. Is de huid open, meng dan dat goedje met water, anders bijt het te erg in.

### SPRAAKVERLIES

Vaak een gevolg van een niet goedwerkende huid. Hoofdkruin insmeren met ooievaarsvet en de spraak zal terugkeren.

### NOG NIET ZWANGER?

Ga dan naar de kerk in Laken (Brussel). Zeg: “Lieve Vrouwke van Laken, laat ons een kindeke maken; niet te grof en niet te fijn, maar zoals een mooi kindeke moet zijn.”

### TAFELMESSEN

die naar u ruiken, trekt u het best enige keren door een rauwe wortel.

### TEGEN HOEST

Uien bakken en daarmee voetzolen, borst en hals insmeren.



#### TEGEN PIJN VAN BRANDWONDEN

Zeg: "God moet deze pijn genezen. Door zijnen heiligen Kerst. Door den naam van den Heiligen Sint-Jan. Dat deze pijn niet meer ineten, zweren of rotten kan."

#### AAMBEIEN?

Meng een eierdooier met slaolie en breng die brij aan op de pijnlijke plaats.

#### GLAZEN STOPPEN

van flessen en karaffen zetten zich niet vast, wanneer u ze vooraf met wat olie inwrijft.

#### SPLETEN

in de muur kunt u dichten met een deeg, gemaakt van krantenpapier.

#### NIERSTENEN?

Kauw dan elke ochtend drie of vier bittere amandelen en slik die daarna door.

#### ACNÉ?

Slik dan gedurende vier maanden biergistpoeder of pillen gemaakt van biergist. Vloeibare biergist is beter, maar spijtig genoeg niet lekker om naar binnen te werken.

#### ANTONIUSDAG (17 januari)

Zoek nu dus "helmkruid". Dat noemde men vroeger "Anthonieskruid". Dat is goed om er thee van te zetten, en daarmee genees je kliergezwollen bij ...varkens.

#### DOET HET HART PIJN DOOR VERDRIET

dan heeft men boslucht nodig en het gezelschap van een vriendelijk mens. Let erop dat je de armen laat hangen en bij het zitten het hoofd een beetje achterover houdt.

#### PIJN AAN DE VINGER?

Wrijf dan meteen met die vinger door de haren, zolang tot die pijn over is.

#### EEN VERKOUDHEID

gaat niet achter de kachel, maar buiten de deur. Hou dan hals en hoofd wel warm. Of pers een

citroen uit, meng met kokend water, cognac en bruine suiker. Opdrinken en meteen het bed in.

#### BIJ OORPIJN

gaat men 's nachts met het pijnlijke oor op de pels van een kat of haas liggen.

#### TEGEN MALARIA

Verse pissebedden door het eten mengen.

#### SLECHTE SPIJSVERTERING?

Eet na de maaltijd een stukje ananas, rauw of gekookt.

#### OPVLIEGEND?

Drink dan maar eens regelmatig het sap van uitgeperste komkommers. Je zult vlug kalmeren!

#### VISGEUR

verdwijnt snel als u gebruikte voorwerpen met koffiedik afwrijft.

#### BIJ BLAASSTENEN

Neem een steen uit de blaas van een stier die in de mand mei is geslacht. Giet daarover wijn uit. Drink die wijn, wanneer die geel is geworden.

#### MAAGZUUR

werd vroeger wel eens verdreven door vier hardgekookte eieren met schaal en al fijn te stampen en achter elkaar op te eten.

#### TEGEN OORSUIZINGEN

Een watje met uiensap in het oor stoppen en tegelijk een warm voetbad met azijn nemen.

#### Uw HORLOGEKETTING

zal schitteren wanneer u die reinigt met de natte as van sigaren.

#### MENOPAENZEKLACHTEN?

Regelmatig baden in een aftreksel van maretak.

#### TEGEN KROP (STRUMA)

Een vossentong op de blote borst dragen!

### LAST VAN KOLIEKEN?

Vroeger gebruikte men daarvoor bessenever van zwarte bessen. ( Niet teveel!....)

### BLOEMKOOL

blijft bij het koken mooi wit, wanneer u er wat suiker aan toevoegt.

### BEN JE KOORTSIG?

Leg je wollen sokken een tijdje in lauw water en trek ze nat aan:

### KIKKER IN DE KEEL

Leg een koolblad om je hals en de kikker slaat vervolgens snel op de vlucht.

WIL MEN ZIJN TANDEN GEZOND HOUDEN  
snij dan een vingerdikke berkentak af, haal de schors eraf en kauw daarop elke ochtend en avond, gedurende drie minuten.

### TEGEN BUIKPJN

Zeg; "Jezus en Maria namen de vlucht. Den ezel was met koliek en pijn beladen ij 't lijf. Maar enige stappen gedaan, was den ezel van 't koliek ontdaan. Zo gebeure mij."

### VERSTUIKING

Zeg: "Deze man is over een berg gelopen. Deze man heeft zijn hand (voet) gestoten. De pijn vertrekt zijn mond. God geneest hem terstond." Bij het uitspreken van dit gebedje moet je wel je pet afzetten!

*Harry Coppens*



*Gerrit Kappen (links) en Herman Vorstenbosch stoppen "ifkes mi hullie wèrk um 'n pepke te buurte".*

## EFKES BUURTEN .....

*Op 18 maart 1991 werd het kunstwerk "Efkes buurten" onthuld. Tijdens de onthulling werd door CABARET GROEP PRO ET CONTRA uit Asten onderstaand lied ten gehore gebracht, waarvan de tekst ook in Rosmalen toepasselijk mag zijn. (MV)*

Hij en zij, wat praten op 'n bankje.  
Een ontmoeting, efkes buurten, met elkaar.  
Een gesprek blijkt soms een toverdrankje.  
Efkes lachen, efkes blij zijn, met mekaar ....

Alle zorgen een moment vergeten.  
Niets is mooier dan het menselijk contact.  
Samen praten, saâm 'n hapje eten,  
'n piep buurten, tot 'n kwaoj bui is gezakt!

Jong of oud, we hebben dat toch nodig.  
"We need people", allemaal.  
Veel is overbodig,  
niet de menselijke taal ...

Hij en zij, ze maken saâm 'n praatje.  
En vanavond bij 'n drankje aan de tap,  
een discussie over 't nieuwste plaatje ...  
Wordt er gelachen om de allerlaatste grap.

.....

Jong of oud, het is ons meegegeven,  
"We need people", reken maar!  
Bij grauwhed in het leven,  
zoek je toch elkaar ...

U en ik, zomaar 'n klein gesprekje.  
Op z'n Brabants, efkes buurten met elkaar.  
Overall is wel een warm plekje,  
waar het goed is om te praten met elkaar.

# MOERS TAAL

MATSE / GEMATST! HOUDOE EN BEDANKT.

*In het Brabants Dagblad van enkele weken geleden werd in een artikel in verband met bepaalde nevenactiviteiten van de heer Burgers (de Master matser) in Vlissingen en Almelo, het in onze omgeving bekende woord "matse" gebruikt.*

*In "Bossche Bladen"<sup>1</sup>, waarin ook een artikel was gewijd aan de Vijverberg<sup>2</sup> in Rosmalen en waarvan u ook kennis heeft kunnen nemen in 'Rosmalla'<sup>3</sup> rubriek "Moers Taal" in twee afleveringen op onderzoek naar de oorsprong van het voor hem Bossche woord 'matse'. In de tweede aflevering<sup>4</sup> blijkt het toch niet van Bossche oorsprong te zijn.*

*Op mijn verzoek de beide artikelen onverkort in de 'Rosmalla' over te nemen, had hij geen enkel bezwaar.*

*Harry Coppens*

## MATSE

Zo'n veertig jaar geleden gaf ik les op de woonwagenkampschool aan de Vlijmenseweg. Ik was er als vervanger voor een overspannen leerkracht tijdelijk benoemd en was recht uit militaire dienst in dit bijzondere onderwijs gestapt. Ik heb daar nooit spijt van gehad, integendeel. Het waren plezierige tijden waarin ik de groep 'grote jongens' had. Wat mij het eerste opviel in die dagen waren de namen van mijn leerlingen: Hannes, Driekus, Dorus, Bertus, Kobus... Allemaal namen die onder de 'burgers'

<sup>1</sup> *Bossche Bladen*, jrg.2, 2000-1, p.15

<sup>2</sup> *Bossche Bladen*, jrg.2, 2000-1, p.24 e.v.

<sup>3</sup> *Rosmalla*, jrg. 11, sept. 2001, p.6 e.v.

<sup>4</sup> *Bossche Bladen*, jrg.2, 2000-3, p.91

in die dagen al in onbruik waren. Ik had nog wel ooms en oudooms die zulke namen droegen, maar wij beschouwden die toen als ouderwets. In onze familie kwam er geen nieuwe Hannes, Driekus of Kobus meer bij. Er waren ook leerlingen met meer exotisch aandoende namen: Lollo, Gisja en Poepa.

Op het kamp van die dagen stond een aantal 'Bossche families', maar het merendeel was trekker; zij zouden straks in de oogsttijd onaangekondigd verdwijnen naar het werk in het Westland. Het moge duidelijk zijn dat ik met hoofdelijk onderwijs te maken had. Er waren leerlingen van elf die werkten met boekje 3, terwijl leerlingen van negen al met boek 4 in de weer waren. Dat kon te wijten zijn aan het feit dat sommigen nog op kampen hadden gestaan, waar geen scholen waren.

Aan het taalgebruik van die dagen viel toen het veelvuldige gebruik van *uwes* op en ook het woord *kut* circuleerde toen al in uitgebreide betekenis. Ik had voor mijn militaire dienst korte tijd gewerkt op de Vogelwijkschool van frater Emiliaan en ook daar, in de *Sieb* (afgeleid van Siberië, naar men zegt) waren die termen alledaagse kost. Dus niets nieuws voor mij.

Wat ik in die dagen voor het eerst en bij herhaling hoorde, was het woord *matse*. Het werd vooral gebruikt in de betekenis 'iemand een voordeeltje gunnen'. 'Ik zal oe matse' was in de jaren zestig aan de orde van de dag op het woonwagenkamp.

Je kwam dat kamp destijds binnen over een dijkje; links lag een weiland dat soms ook als schoolspeelveldje fungeerde en rechts was een wiel dat door de bewoners *de Kolk* werd genoemd. Aan het eind van de toegangsdijk bevond zich een controlehuisje met een

slagboom. Daar zetelde een politiemann in uniform die wist wat *matse* was! Deze agent had een indrukwekkende gestalte en nam altijd deel aan de morgenkoffie-pauze op onze school. Hij liet zijn 'checkpoint' doorgemoedereerd in de steek en het maakte kennelijk weinig verschil uit of hij er wel of niet zat. Ik heb de slagboom zelden gesloten gezien.

In een van onze koffiepauzes toonde de reusachtige 'politieportier' zijn krachten door een fauteuil in de koffiekamer met één hand van de grond te tillen. Het gewicht was geen enkel probleem voor deze Geesinkfiguur, maar toen hij de stoel op ooghoogte had gebracht, viel door de inspanning zijn politiepet van zijn hoofd en daaruit rolden de prachtigste sigaren. Het bracht hem nauwelijks uit zijn evenwicht; hij zei: "Och,ge matst 's iemand en dan worde zelf ook gematst."

*Matse* was ook onder mijn leerlingen heel gangbaar. Verscheidene ouders werkten op de brouwerij en als er schoolfestiviteiten waren, was er bier genoeg; ook zij werden gematst.

Nu ik aan dit gegeven dacht, heb ik naarstig gezocht naar het woord *matse(n)* in etymologische woordenboeken. De bevindingen passen wonderwel in mijn vermoeden; *matse(n)* is zo jong, dat het in de meeste etymologische dictionaires niet voorkomt. Er staat een vermeldinkje in het Bargoens woordenboek met de voorbeeldzin: "Hij wordt gematst bij het leven", maar het Etymologisch Woordenboek van Van Dale is duidelijker: *Matsen* komt pas in het Nederlands taalgebruik na 1950! De woordafleiding is onbekend, maar wordt wel in verband gebracht met het Engelse 'to match' = bij elkaar passen.

Voor mij blijft *matse* een Bosch woord uit de jaren vijftig.

*Cor Swanenberg*

(HC:) In de tweede aflevering van 'Moers Taal' vervolgt Cor Swanenberg zijn 'Matse' met:

## GEMATST! HOUDOE EN BEDANKT

Naar aanleiding van mijn vorige publicatie in *Bossche Bladen 2000-1* ontving ik een brief van mijn oud-leraar Joop Strijbosch. Het zal de lezer niet bevreemden dat het onderwerp 'kut en matse' was, want daarover ging mijn stukje.

Ik citeer uit de reactie van Strijbosch: "Het woord kut hadden ze jou ongetwijfeld al in militaire dienst bijgebracht. Als je het op de kweekschool al gehoord had en de betekenis in het aldaar in de bibliotheek aanwezige Woordenboek der Nederlandse Taal zou hebben willen opzoeken, zou je gebleken zijn dat op die pagina sommige woorden met oostindische inkt onleesbaar waren gemaakt, juist ook waar had moeten staan waar jij naar zocht."

Natuurlijk kende ik het woord 'kut' al lang voor ik in Den Bosch ging werken, alleen niet in de uitgebreide Bossche betekenis. Net als het woord 'gèk' werd 'kut' daar opeens gebruikt als equivalent van 'maat', 'vriend'. "Ik zal oe matse, kut" werd er met alle vriendelijkheid gezegd, terwijl wij dat toch wel een erg grof woord vonden, wat we zelf nooit geacht werden te gebruiken. In Den Bosch hoorden wij bevriende werklui op vrijdag tegen elkaar roepen: "Tot maandag, kut!"

Over het tweede woord 'matse' geeft Strijbosch hoogst en saillante informatie:

"Wat matse betreft, herinner ik mij uit mijn prille jeugd in de binnenstad van Den Bosch, ik denk 1935, dat een buurman, een christelijke winkelier in textiel in de Visstraat, collega van joodse textielhandelaars in de Kruisstraat, jaarlijks door hen 'gematst' werd. Het was een vorm van voor joden verplichte beoefening van de gastvrijheid, waarbij aan willekeurige niet-joden, meestal kennissen uit de branche, gevraagd werd een matse te komen nuttigen en ook de knop van het elektrisch licht te

bedienen, die de jood die dag niet mocht aanraken.

Het lijkt me niet dat iemand zo'n verhaal kan hebben bedacht. Daarvoor is het te fantastisch. Maar als die gewoonte toen bestond, zal ze van veel oudere datum zijn. Er zijn meer joodse woorden in de volkstaal opgenomen, zoals ook 'gematst worden' in de zin van iemand niet zonder bijbedoeling een dienst bewijzen waar de ander nauwelijks om vraagt.

Ik denk dat bij nader onderzoek zou blijken dat het begrip 'matse' al heel lang bestaat."

Na lezing van de opmerkingen van Strijbosch kan ik het alleen maar roerend met hem eens zijn, ook al heb ik het in mijn naslagwerken nergens kunnen staven. De verklaring is veel plausibeler dan het onwaarschijnlijke verband dat het Bargoens woordenboek legt tussen matsen en Engels to match. Ook de mededeling: "De na-oorlogse opkomst van 'matsen' maakt herkomst uit het Engels waarschijnlijk" moeten we hier verder voor 'null and void' verklaren. Met grote dank aan Joop; van je leermeesters moet je het dus toch nog altijd hebben. Voor mij was 'matse' een Bosch woord tot ik de weg werd gewezen door een Bossche leraar in ruste.

Waar ik het nu ook even over wil hebben is de nieuwerwetse afscheidsgroet 'doech', 'doei' en zijn varianten. Het zijn in mijn oren minderwaardige en mislukte vervangingen van 'daag' en 'houdoe'. Dat laatste oer-Brabantse vaarwel is eeuwenoud. Het is waarschijnlijk een verkorting van 'houd oew èige goed'. Veel mooier kunnen zulke woorden niet komen, dunkt me.

Als variant op 'houdoe' hoor je ook het meer Oost-Brabantse en Limburgse 'houje'.

'Hoi' en 'hai' zijn tegenwoordig ook in als afscheidsgroet! Het is de omgekeerde wereld, want 'hoi' en 'hai' zijn oorspronkelijk juist welkomstgroeten. Toch kun je die woorden

steeds vaker horen bij iemands vertrek of als afsluiting van een telefoongesprek.

Taal is in beweging en zij wordt er niet altijd mooier op. De concurrentie voor 'houdoe' was altijd al groot: de komplimente, de mazzel, de balle! Om maar niet te spreken van de buitenlandse termen saluu, bonzjoer, ciao, arriverderci, adios, bye-bye. Al die moderne termen kun je even goed in Den Bosch als elders in ons land horen. Wij houden onze eigen oorspronkelijke groet liever in ere: HOUDOE !

*Cor Swanenberg*

## HET WAPEN VAN VAN GRUNSVEN VAN GRIENSVEN VAN GRINSVEN



*De sable à trois lions d'or*

*(MY / WOGH)*

## AART VAN NISTELROOIJ

STAMVADER VAN WERELDSTER VOETBALLER RUUD VAN NISTELROOIJ

*Voorouder van Henk Langens, Henk de Werd, Henk van Nuland en nog vele Rosmalenaren*

*In de vorige Rosmalla, jaargang 11 nummer 3, legde Martien Veekens de familiebanden bloot tussen Henk Langens en Henk de Werd.*

*Aart van Nistelrooij was hun gemeenschappelijke voorvader.*

Wie was die Aart van Nistelrooij, die de stamvader is van de bekende voetballer Ruud van Nistelrooij en een voorvader is van vele Rosmalenaren en Nulanders.

### DE VOOROUDERS VAN AART

Laten we teruggaan naar de oorsprong, naar Nistelrode dus, want de familie heet uiteraard niet voor niets "Van Nistelrooij". Daar woonde rond 1700 ene Rudolphus (Roelof) Janssen. Roelof dus, die een zoon was van Jan. Op 6 mei 1725 huwde hij te Heesch met Antonia (Teuntje) van Venrooij. Roelof verliet Nistelrode en ging in Heesch wonen. "Hij trok het veer over", zeiden ze toen en zeggen ze ook nu nog in Nistelrode wanneer iemand uit dat dorp zich vestigt in het buurdorp Heesch. De inwoners van Heesch noemen hem uiteraard Roelof Janssen en.... om hem nog nader aan te duiden wordt het Roelof Janssen ex (uit) Nistelrooij. Hij was landbouwer, boer dus, van beroep. Zo'n volkse naamgeving kwam ook in Rosmalen voor. Na het vertrek van bakker Pennings in de Schoolstraat noemden wij zijn opvolger "de nèje bèkker".

Bij de doop van de eerste kinderen schrijft de pastoor van Heesch in zijn doopboek, dat het kinderen waren van Rudolphus Janssen. Al gauw echter neemt hij de naamsaanduiding van zijn parochianen over. Bij de doop van dochter

Theodora schrijft hij: dochter van Rudolphus Janssen VAN NISTELROOIJ.

In 1735 wordt Johannes gedoopt. De pastoor schrijft kort en zakelijk in het doopboek, dat hij de zoon is van Rudolphi van Nistelrooij. Zo ziet men in enkele jaren tijds de achternaam VAN NISTELROOIJ ontstaan.

De in 1735 gedoopte Johannes van Nistelrooij, wonende te Heesch werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. Onder de naam Jan Roelof Janssen van Nistelrooij komen we hem in de archieven tegen, hetgeen betekent: Jan de zoon van Roelof, die op zijn beurt weer een zoon is van Jan en hij kwam uit Nistelrode. Hij wordt o.a. genoemd in een akte uit 1772, wanneer hij benoemd wordt tot voogd over zijn twee minderjarige nichtjes.

"Alsoo Jan Hendrick Hack en Peternella Aart van de Goor uijt dese werelt sijn overleden, in leven egtelieden geweest zijnde, naalatende twee minderjarige kinderen met naame Johanna en Antony Hack.... soo is het door heeren scheepenen deses dorps en dingbanque van Heesch bij deesen aanstellen tot voogden en momboirs over voorsegde minderjarige kinderen Francis van de Goor, woonachtig te Osch, volle oom en Johannes van Nistelrooij, aangetrouwde oom, al beide van 's moeders zijde...."<sup>5</sup>

Jan van Nistelrooij huwde voor de eerste keer met Wilhelmina Aart van de Goor. Uit dit

<sup>5</sup> *Rechterlijk Archief Heesch, inv.nr.46, fol.21, d.d. 10 december 1772.*

huwelijk werden zes kinderen geboren, waarvan er vier kort na de geboorte of op jeugdige leeftijd overleden. In leven bleven Aart van Nistelrooij, de voorvader waar we het in dit artikel over gaan hebben, en een Anneke van Nistelrooij.

Na de dood van Wilhelmina van de Goor (Ze stierf in 1774 samen met haar geboren zontje Roelof) hertrouwde Jan van Nistelrooij in 1775 met Maria Heijmans. In verband met zijn twee kinderen moest eerst echter beschreven worden welke roerende en onroerende goederen Johannes van Nistelrooij bezat. Daarbij behoorden o.a. een boerderij in Heesch "op den Hoogen", "een veere en twee kaffe bedde met sijn toebehoorte, een kaars en tob, een persbak en reep, een hoogkar en een erdkar, een paar hagten, een haam, saal en ligd, een schup, een vlagseijsie, een seijzie en sigt, een wan en vat, een kopere koeijketel, een kopere vuurpan, tang haal en vuureijser, een punder, een tinne trekpot, een spinnewiel, ses houteren en twee biesen stoelen, een booterschootel, een booterkurf, een coopere melkkan, een seijgschootel,.."<sup>6</sup> enz. Ook uit dit tweede huwelijk werden kinderen geboren.

### AART VAN NISTELROOIJ

Aart van Nistelrooij werd geboren te Heesch. Hij werd daar op 4 september 1768 gedoopt als de zoon van Johannes van Nistelrooij. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde. Op 19-jarige leeftijd (3 februari 1788) trouwde hij met de bijna 26-jarige Johanna van Wetten. "Op een ouw fiets moet je het leren" zouden ze vroeger zeggen. "Een moetje" was het in ieder geval niet. Het eerste kind werd na 10 maanden geboren!<sup>7</sup> Johanna van Wetten overleed op 25 april 1828 in Rosmalen. Reeds een half jaar later, op 26

<sup>6</sup> *Rechterlijk Archief Heesch, inv.nr.46, fol.90, d.d. 20 februari 1775.*

<sup>7</sup> *Doopregistesr Heesch (Rijksarchief DTB 2 en 3) en 'Genealogie van de familie Van Nistelrooij, deel 1, door J.A. van der Heijden.*

oktober 1828, hertrouwde Aart met Cornelia Maas, de weduwwrouw van Pieter van Beugen uit Nuland. In verband met dit tweede huwelijk werd door Notaris Nicolaas Esser Meerman te Rosmalen de volgende akte opgemaakt:

"Voor N. Esser Meerman, notaris te Rosmalen, compareerde Aart van Nistelrooij, bouwman wonende te Rosmalen, weduwnaar van Johanna van Wetten ter eenre en Cornelia Maas, dienstbode mede te Rosmalen woonachtig, weduwe Pieter van Beugen ter andere zijde, dewelke verklaren voornemens te zijn een wettig huwelijk aan te gaan onder de navolgende huwelijkse voorwaarden, te weten:

#### Artikel 1:

Dat tusschen hun geene gemeenschap van goederen zal bestaan.

#### Artikel 2:

Dat alzo ook hunne roerende en onroerende goederen welke zij bezitten en de vruchten en opkomsten daarvan te genieten uit de gemeenschap zijn uitgesloten."<sup>8</sup>

Verder werd nog vastgelegd:

- dat Cornelia Maas haar leven lang het vruchtgebruik zal hebben van alle roerende goederen en de huisraad. Mocht Cornelia Maas eerder komen te overlijden dan Aart van Nistelrooij, dan zal aan de twee kinderen van Cornelia ieder f 50,- worden geschonken. De kinderen kunnen geen aanspraak maken op de voornoemde goederen.
- Dat, met goedvinden van de kinderen van Aart van Nistelrooij, Cornelia Maas het vruchtgebruik zal hebben van het huisje en land, dat zij en Aart gaan bewonen, groot omtrent 16 roeden, staande en gelegen te Rosmalen op het Heeseind aan de straat en dat thans door Aart wordt bewoond.
- Dat, Cornelia Maas uit de nalatenschap van Aart zal ontvangen de som van f 400,-

<sup>8</sup> *Notarieel Archief Rosmalen, inv.nr.7109, fol.194 (d.d. 11 oktober 1828) en Collectie Ketelaars uit het archief van de Heemkundekring Rosmalen.*

om daarmee haar bestaan en onderhoud te hebben.

De akte van 11 oktober 1828 werd ook ondertekend door de kinderen van Aart, behalve door zijn kinderen Martinus en Maria. Zij gingen wel akkoord, maar verklaarden niet te kunnen schrijven. Aart van Nistelrooij kon dat zelf overigens ook niet.

Aart van Nistelrooij was een rijke boer. Na zijn huwelijk woonde hij nog even in Heesch. In 1792 verhuisde hij met zijn gezin naar Nuland. In 1802 vestigt hij zich te Rosmalen op het Heeseind. "Als boer heeft Aart zich goed ontwikkeld. Als hij sterft laat hij zijn vier in leven gebleven kinderen vier boerderijen en ongeveer dertig hectaren land na in Rosmalen, Nuland, Lith en Heesch..... De herinnering aan Aart is in Nuland en omstreken gebleven.

Aart, "den Hisschen boer" (boer uit Heesch) zoals hij genoemd werd, zou een grote sterke man zijn geweest. Toen er weer eens hoog water was (de Beerse Overlaat teisterde de streek regelmatig) zou hij met één slag van zijn sterke arm de "stalrepen" hebben doorgeslagen om zijn koeien sneller op het droge te brengen. Hij was ook hengstenhouder. Hij had een van zijn hengsten zelfs allerlei kunstjes geleerd. Als een voor die tijd wel speciale hobby hield hij er kanarievogels op na."<sup>9</sup>

Mijn opa, Driek van Nistelrooij, de achterkleinzoon van Aart, was eveneens zo'n grote sterke man. Hij woonde net als Aart op het Heeseind en ook zijn passie was "paarden". Voetbalkenners zullen beamen, dat ook voetballer Ruud van Nistelrooij een grote en stevige boy is. Dat zal hij dan uit de genen van zijn voorvader Aart hebben meegekregen. En wat de kanaries betreft....., ook mijn jongste broer Jan, al vele jaren wonende te Herwijnen, lijdt aan die ziekte. Hij verdient er zelfs zijn brood mee.

<sup>9</sup> Genealogie van de familie Van Nistelrooy, deel 1, door J.A. van Nistelrooij, pagina 27



*Op deze foto uit 1947 zien we mijn opa Driek van Nistelrooij uiterst rechts. U ziet hoe groot en fors hij was. Links zien we Tinuske van Nistelrooij en zijn echtgenote Mieke v.d. Doelen. Zij zijn de overgrootvader en -moeder van voetballer Ruud van Nistelrooij. In het midden: Het bruidspaar Hein van Nistelrooij (zoon van Driek) en Dina van Nistelrooij (dochter van Tinuske en Mieke). Hein en Dina waren van ver terug verwant aan elkaar. Hun lijnen liepen terug naar Aart van Nistelrooij. Hein van Driek van Grette Tinus Aare en Dina van Tinuske van Bert Tinus Roelof Aare.*

Bij zijn verhuizing naar Nuland in 1792 wordt van Aart van Nistelrooij gezegd en geschreven, dat Aart van Nistelrooij en Johanna van Wetten "van wettige eerlijke ouders zijn geboren en gedurende hunne inwooning binnen deese dorpe (Heesch) zig zoo verre ons kennelijk is, trouw en eerlijk hebben gedragen ..."<sup>10</sup> Die verhuizing naar Nuland had te maken met de koop van een boerderij, die hij overnam van Geert van Loon. In 1802 koopt hij een boerderij op het Heeseind in de gemeente Rosmalen, wat later Heeseind 36 werd. Ook Heeseind 33 wordt door hem aangekocht. Zoals ik boven al schreef was er bij zijn overlijden in 1840 voor elk van zijn vier kinderen een boerderij.

## ROELOF AARE

Zoon Roelof van Nistelrooij, de voorvader van Henk Langens, Henk van Nuland en voetballer Ruud van Nistelrooij, erft de boerderij Heeseind 33, een aantal percelen grond en nog

<sup>10</sup> Rechterlijk Archief Heesch inv.nr. 50, fol.235



een bedrag van f 485,- Dit blijkt uit de erfdeling die na het overlijden van Aart door de notaris op 31-10-1840 werd vastgelegd.<sup>11</sup>

Van die boerderij wordt gezegd: "Een huis en erf, 3 roeden, 68 ellen te Rosmalen in het Heeseindsveld", kadastraal C 300. Bij dat pand hoorden ook nog 5 roeden, 20 ellen tuin, kadastraal C 299 en 96 roeden en 90 ellen bouwland, kadastraal C 301. Het geheel werd geschat op f 900,- Onvoorstelbaar anno 2002! Deze boerderij, inmiddels gesloopt, ging van vader op zoon. Van Roelof naar zijn zoon Piet, die het geheel weer doorgaf aan zijn zoon Hannes, Hannes Pietje dus. Na hem erfde zoon Piet weer de boerderij. Deze laatste was op het Heeseind bekend als "Piet van Hannes Pietje"



Het gezin van Hannes van Nistelrooij, "Hannes Pietje" dus. V.l.n.r. : Drieka, Piet (Piet van Hannes Pietje), een voogdijjongen, Driek, Hannes van Nistelrooij, Marie en Carien. Marie was getrouwd met Sjef Voets en woonde tegenover de Maria-meisjesschool in de Kerkenhoek, later Deken Fritsenstraat, thans Rodenborchweg.

Roelof Aare, Roelof de zoon van Aart, overleed te Nuland op 4 juli 1865, "in den ouderdom van 66 jaren en 3 maanden". Hij was gehuwd met Aldegondis van Nuland, die te Nuland overleed op 17 mei 1860 "in den ouderdom van 62 jaren en 4 maanden.

<sup>11</sup> Notarieel Archief Rosmalen, 1840, inv.nr. 7121, fol.135 en Collectie Ketelaars (Heemkundekring)



Bidprentje van Roelof van Nistelrooij.



Bidprentje van Hannes Pietje, de kleinzoon van Roelof.

Uit het huwelijk van Roelof en Aldegondis werden 8 kinderen geboren. Op drie ervan ga ik wat verder in.

### PIET VAN NISTELROOIJ

erfde, zoals ik boven reeds schreef, de boerderij Heeseind 33. Over zijn nakomelingen heb ik het hierboven reeds gehad. Roelof Pietje, Hannes Pietje en Piet van Hannes Pietje waren begripen op het Heeseind en in Nuland. Een van de dochters van Hannes Pietje, Marie van Nistelrooij, trouwde met Sjef Voets. Marie en Sjef woonden vele jaren tegenover de Rosmalense meisjesschool in de Kerkenhoek,

later Deken Fritsenstraat. Zoon Wim Voets, getrouwd met An Heijmans, bouwde later daar ook nog een woonhuis. Dat pand is inmiddels al weer gesloopt om plaats te maken voor een nieuw medisch centrum. Dochter Truus, zuster Walthera Voets, haalde onlangs nog de krant, omdat zij jaren geleden de gipsarm van voetballer René van de Kerkhof van zijn ondergang redde. Onlangs lag dit voorwerp nog op een tentoonstelling.



*Deze winterfoto werd door mij gemaakt in januari 1959. Uiterst rechts zien we het woonhuis van Sjeff Voets en zijn echtgenote Marie van Nistelrooij, Marie van Hannes Piete. Links daarvan het woonhuis van hun zoon Wim Voets, Wim van Sjeffe.*

*Thans vindt men hier het nieuwe medisch centrum met appartementen.*

*Op de achtergrond onze Lambertuskerk en de jongensschool St. Joseph.*

Ook nakomelingen van Roelof Piete komen we veel in Rosmalen tegen. Ik noem U slechts Jaan van Roelof Piete, meestal Jaan van Roeleve genoemd. Zij huwde met Janus van Nuland, "Joanus van Jôst van Aorie Jôsten".

Een van hun kinderen was **Henk van Nuland**, die op 2 oktober 1996 tijdens zijn vakantie in de Verenigde Staten tengevolge van een verkeersongeval op 47-jarige leeftijd om het leven kwam.

*Henk van Nuland was mede-eigenaar van café De Bierelier in Rosmalen.*

*Henk van Nuland en zijn duo-passagier Th. Heijmans uit Rosmalen begonnen met vijf reisgenoten "aan een georganiseerde motorreis door Amerika. Het gezelschap telde nog twee inwoners van Rosmalen: J. van Mierlo, eigenaar van het gelijknamige advocatenkantoor en F. Kerkhof, directeur van een technisch adviesbureau. Zij waren niet betrokken bij het ongeluk." Henk van Nuland kreeg pech aan zijn motor in Prescott. "De volgende dag vertrok hij met Heijmans achterop als laatste in het konvooi. Op een kruispunt werden ze geraakt door een auto die door rood licht reed. Van Nuland was op slag dood. Heijmans ligt in een ziekenhuis in Phoenix (Arizona). Zijn reisgenoten zijn ook naar Phoenix gegaan."<sup>12</sup>*

*Henk van Nuland voetbalde bij Voetbalvereniging Maliskamp. Ter nagedachtenis aan Henk van Nuland werd de Henk van Nuland Wisselbokaal ingesteld. "De Bierelier" organiseert jaarlijks in samenwerking met R.K.V.V. Maliskamp een voetbaltoernooi om deze bokaal. In 1997 gebeurde dat voor het eerst.*

*In 1998 werd voor het eerst "de Henk van Nuland motortoertocht" gereden, als een hommage en herinnering aan Henk.*

*Het graan geoogst*

Op Goede Vrijdag, een half uur nadat hij voorzien was van het Sacrament van de Zieken, is thuis in alle rust op 92-jarige leeftijd overleden mijn man, onze pap, opa en grootopa

**JOS VAN NULAND**

(JOANUS VAN JÔST VAN AORIE JÔSTEN)

echtgenoot van  
DA VAN DE LIEFVOORT

weduwnaar van  
JAAN VAN NISTELROOIJ † 11 NOVEMBER 1961

Rosmalen, 13 april 2001  
St. Catharinastraat 10

*Overlijdensbericht van Jos (Janus) van Nuland, weduwnaar van Jaan van Nistelrooij, Jaan van Roeleve*

<sup>12</sup> Brabants Dagblad, 5 oktober 1996



Een oude foto uit 1927 van café Het Gildehuis, thans De Bierelier.

Café Het Gildehuis werd toen gerund door Jo Versteegen en zijn echtgenote Hanneke Voets.

Op deze foto zien we v.l.n.r.: Hanneke Voets, de vrouw van Hus Voets, Drieka Voets, Toontje Moonen, een onbekende en Jo Voets, de echtgenote van bakker Jan van Haren op de Kruisstraat.

### CORNELIA VAN NISTELROOIJ

is een tweede kind van Roelof Aare. **Henk Langens** stamt hier van af en met hem natuurlijk zijn broers en zussen en daar de kinderen en kleinkinderen weer van. Een groot aantal Rosmalenaren dus, die in Aart van Nistelrooij een voorvader hebben.

*Henk Langens speelde in 1966 zijn afscheidswedstrijd. Het Brabants Dagblad berichtte daarover: "OJC's stopperspil Henk Langens heeft aangekondigd dat hij zijn actieve voetballoopbaan zal beëindigen. Aangezien deze speler gedurende vele jaren in het eerste elftal uitkwam en hij zich bovendien voor de vereniging als jeugdleider zeer verdienstelijk heeft gemaakt, wil het bestuur van de Rosmalense voetbalclub dit afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zondag 26 juni zal er een afscheidswedstrijd zijn tussen het eerste elftal van OJC tegen prominente spelers van diverse verenigingen uit de 3<sup>e</sup> klas KNVB. De navolgende spelers zullen tegen OJC de strijd aanbinden: Van Malsen (D.S.C.), Van Bokhoven (RKSV), Sluiter (Concordia), Van Eembergen (UDI), Van*

*Heumen O.S.S.), van Herpen (RKSV), Van Laar (Bl.Geel), Pastoor (O.D.C.), Jungebürt (Haarsteeg), Goossens (St. Michielsgestel), Jansen (Concordia). Als reserves zijn aangewezen: De Leijer (St. Michielsgestel), Berenpoot (O.S.S.), R. Piels (D.S.C.). De wedstrijd wordt gespeeld in sportpark "De Hoef" en begint om half drie."*

### MARTINUS VAN NISTELROOIJ

Tinus van Roelof Aare dus, de voorvader van voetballer **Ruud van Nistelrooij** en vele Rosmalenaren.

Tinus van Nistelrooij huwde met Johanna Swanenberg, geboren te Rosmalen op 7 februari 1830 en overleden te Nuland op 24 augustus 1884. Uit hun huwelijk werd o.a. geboren Albertus van Nistelrooij, die huwde met Adriana van Hees. Als "Bert van Tinuskes" overleed hij te Rosmalen in 1938.



Bidprentje van Adriana van Hees, echtgenote van Albertus van Nistelrooij.

Het huwelijk van Bert en Adriana werd gezegend met een grote schare kinderen. Een ervan was Martinus, op de Kruisstraat en het Heeseind bekend als Tinuske van Bert Tinuskes. Hij huwde met Mieke van der Doelen, alias Mieke Gèipe. Tinuske van Bert

Tinuskes kocht in 1924 een boerderij op de Kruisstraat/Heeseind. Zijn jongste zoon Cor woont daar nu nog op. Het is de laatste boerderij op de Kruisstraat die thans onder de gemeente 's-Hertogenbosch valt. Hij woont dus op de grens. Ben je deze boerderij gepasseerd dan zit je op het Heeseind, vroeger ook Rosmalen, tegenwoordig gemeente Maasdonk.



*Boerderij van Tinuske van Bert Tinuskes, Tinuske van Nistelrooij dus, die getrouwd was met Mieke van der Doelen.*

Uit het huwelijk van Tinuske van Nistelrooij en Mieke v.d. Doelen werden vele kinderen geboren.

Ik noem U:

a. Gret

Hij kwam in de oorlog (2 oktober 1944) door granaatvuur om het leven. In het boek: "Wel gestorven, niet vergeten" van drs. Ton v.d. Elzen<sup>13</sup> kunnen we over hem lezen.

b. Dina

Zij huwde met Hein van Nistelrooij, zoon van Driek van Nistelrooij, op het Heeseind en in Nuland bekend als "Driek van Grette". Elders in dit artikel ziet U een trouwfoto van Dina en Hein. Dina overleed in 1954 op 34-jarige

<sup>13</sup> Drs. A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet vergeten. Oorlogsslachtoffers Rosmalen', 1996, pagina 39 en 40

leeftijd. Hun zoon Albert woont thans in Maliskamp. Zoon Henk en dochter Maria wonen op het Heeseind.

c. Bert van Nistelrooij

Bert van Tinuske van Bert Tinuskes. Hij huwde met Dina van Helvoirt. Bert en Dina en hun kroost woonden in Rosmalen "op de Bèrgt".

Ondertrouwd:

Hub. van Helvoirt en Tini van Nistelrooij

en

Bert van Nistelrooij en Dina van Helvoirt.

Huwelijksinzegening op Maandag 3 Mei a.s. te 9.30 uur in de Parochiekerk van de H. Lambertus te Rosmalen.

Rosmalen, Bergt Q 196, Kruisstr. A 33, April 1948.

Adres van de dag: Bergt Q 196.

Toekomstige adressen: Kruisstraat F 110, Rosmalen, Bergt Q 196, Rosmalen.

d. Tini van Nistelrooij

Zij huwde met Huub van Helvoirt. Ook zij vestigden zich op de Kruisstraat. Huub zat vele jaren in de gemeenteraad van Rosmalen en is thans nog lid van "Rosmalens Belang".

e. Janus (Jos) van Nistelrooij

Hij huwde met Maria van Helvoirt en hij woonde met zijn gezin op de Kruisstraat. Een van hun kinderen trouwde met Rosmalenaar Ton van Malsen, thans hoofd der school in Berlicum.

f. Anneke van Nistelrooij

Zij huwde met Grad Heijmans. Zij gingen wonen in het ouderlijk huis van Grad in het Sprokkelbosch. Grad Heijmans overleed op 4 februari 2002.

g. Jeanne van Nistelrooij

Zij werd onderwijzeres en stond vele jaren aan de meisjesschool in Rosmalen.

h. Joke, Marietje en Martha van Nistelrooij.

i. Cor van Nistelrooij

Hij woont met zijn gezin thans nog in de ouderlijke boerderij (zie foto) op de Kruisstraat op de grens van 's-Hertogenbosch en Maasdonk.

j. Jan van Nistelrooij

Hij huwde met Maria Bijveld. Zij zijn de opa en oma van voetballer Ruud van Nistelrooij, de wereldberoemde voetballer, die, U kunt het nu zelf zien, ongelooflijk veel familie in Rosmalen heeft zitten.

*Voetballer Ruud van Nistelrooij werd geboren op 01-07-1976. Hij begon zijn voetbalcarrière in zijn woonplaats Geffen bij "Nooit Gedacht". Later stapte hij over naar "Margriet" in Oss. In 1993 ging hij over naar F.C. Den Bosch, toen een eerste divisie-club. Hij bleef er vier jaar. In 1997 werd hij aangekocht door Heerenveen. Slechts een jaar vertoefde hij in het noorden des lands. In 1998 kocht PSV deze talentvolle speler, waarvan Henri van der Steen zei:*

*"Ruud van Nistelrooij is het meest opwindende voetbaltalent van Nederland. De spits van PSV bezorgt een voetballiefhebber koude rillingen; die goals, die oerkracht, dat bloedstollende fanatisme. Nogal wiesde dat de hele voetbalwereld achter hem aan zit."<sup>14</sup> In april 2000, na 2 jaar PSV, werd Ruud voor een recordbedrag verkocht aan Manchester United. Er ontstonden echter grote problemen, "omdat een onafhankelijke keuringsarts in Manchester gisteren geweigerd heeft om de speler goed te keuren."<sup>15</sup> Ruud was immers op 7 maart 2000 geblesseerd geraakt. De binnenband van de rechterknie was ingescheurd. Hij was nog herstellende. En... om geen vertraging op te lopen - hij wilde graag spelen voor het E.K. - weigerde hij een kijkoperatie.*

*Tijdens dat herstel liep Ruud van Nistelrooij eind april 2000 opnieuw een ernstige blessure op. "De rechterkruisband is afgescheurd, waardoor Van Nistelrooij minimaal acht maanden uit de roulatie is."<sup>16</sup> Weg E.K., weg transfer naar Manchester United. Na zijn herstel klopte Manchester andermaal aan de deur. Deze keer was er geen vuiltje aan de*



*Brabants Dagblad, 5 maart 2001  
Foto: Jurriaan Balken.*

<sup>14</sup> *Brabants Dagblad, 20 december 1999*

<sup>15</sup> *Brabants Dagblad, 20 april 2000*

<sup>16</sup> *Brabants Dagblad, 29 april 2000*

*lucht. Ruud vertrok naar Engeland. In januari van dit jaar evenaarde hij het record van de Premier League door in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden 'n doelpunt te maken. Een week later brak hij dat record. Het zette het op acht.*

*Ruud van Nistelrooij... Hij werd met PSV landskampioen en winnaar van de Super Cup. Hij werd topscorer van de eredivisie in 1999 en 2000 en werd uitverkozen tot voetballer van het jaar eveneens in 1999 en 2000. Hij debuteerde in het Nederlands Elftal op 18 november 1998 tegen Duitsland.*

*Zowel in 1999 als 2000 won hij de zilveren schoen als "vice-topschutter van Europa". In 2000 kwam hij slechts één doelpunt te kort voor de gouden schoen.<sup>17</sup>. Ongetwijfeld zullen we ook in de toekomst nog veel over dit voetbaltalent kunnen lezen.*

## TINUS AARE

De boerderij Heeseind 36 kwam na het overlijden van Aart van Nistelrooij in handen van zijn zoon Martinus.

Bij de bovengenoemde erfdeling werd die als volgt omschreven: "Een huis en erf, 9 roeden, 60 ellen te Rosmalen in het Heeseindsveld", kadastraal C 308. Bij dit pand hoorde verder 1 bunder, 81 roeden en 50 ellen bouwland, kadastraal C 307 en 18 roeden, 90 ellen bouwland, kadastraal C 309. Het geheel werd getaxeerd op f 1090,-

De zonen Roelof en Martinus delen samen een perceel weiland, dat 5 bunders, 94 roeden en 10 ellen groot is en dat eveneens gelegen is in het Heeseindsveld. Martinus krijgt daarvan 3 bunders, 12 roeden en 68 ellen "aan den benedenkant van dien" en Roelof 2 bunders, 81 roeden en 42 ellen.

De boerderij Heeseind 36 gaat ook hier over van vader op zoon. Van Aart naar Tinus, die

<sup>17</sup> *Brabants Dagblad*, 4 juli 2000

hem op zijn beurt weer vererfde aan zijn zoon Gret. Na Gret werd zijn zoon Driek (mijn opa) de eigenaar. In deze boerderij werd ook mijn moeder, Anna van Nistelrooij, geboren. De vrouw van Driek van Nistelrooij, Alberta van Heeswijk, overleed op 29-3-1923 in dit pand. Ze was nog maar 48 jaar oud en liet man en 9 kinderen achter. Heel triest. In 1924 verkocht Driek van Nistelrooij de boerderij en hij verhuisde met zijn gezin van 9 kinderen naar de boerderij Heeseind 22 in Rosmalen, die door zijn vader Gret van Nistelrooij aangekocht was in 1885 voor f 5000,-<sup>18</sup> en thans nog in het bezit is van zijn kleinzoon Henk van Nistelrooij, Henk van Hein van Driek van Grette Tinus Aare, Jan Roelofs dus.



*Bidprentjes van Martinus van Nistelrooij. (Tinus Aare dus).*

<sup>18</sup> *Notariële akte uit 1885. (Uit Familie-archief van Henk de Werd)*



*Kort voor het overlijden van Alberta van Heeswijk (1923), de vrouw van Driek van Nistelrooij, werd deze gezinsfoto gemaakt. We zien v.l.n.r.: Tinus, Gret, Jan, Driek van Nistelrooij, Th , daarachter Hein en daar weer achter Janus, Alberta van Nistelrooij - van Heeswijk, Marie, Anna (mijn moeder) en Stiena.*

*Op dit moment leven hier nog van: Hein (Hij wordt dit jaar 90), Marie (Zij wordt dit jaar 87) en Stiena (Zij wordt dit jaar 91).*



*In 1989 zien we de kinderen van Driek bij elkaar i.v.m. de gouden bruiloft van Tinus. Ze waren nog met zevenen. Janus en Th  waren toen reeds overleden.*

*We zien v.l.n.r.: Anna (mijn moeder), Stiena, Tinus en zijn echtgenote Jans van Alphen. Jan, Gret, Hein en Marie.*

## TOT SLOT

Over mogelijke voetbalkwaliteiten van Aart van Nistelrooij is mij niets bekend. Zijn nakomelingen Henk van Nuland en Henk Langens voetbalden niet onverdienstelijk. Zijn nakomeling Ruud van Nistelrooij is een wereldster op dit terrein.

*Henk de Werd*



*Boerderij Heeseind 22, toen nog gemeente Rosmalen, thans gemeente Maasdonk. Deze ansichtkaart was destijds te koop bij A.J. v.d. Meulenreek, Huishoudelijke Artikelen. Telefoon 208 in Nuland.*

## EEN BEKNOPT GENEALOGISCH OVERZICHT

### AART VAN NISTELROOIJ x JOANNA VAN WETTEN



## VAN IS THE MAN !

In het weekblad voor radio en televisie 'Veronica'<sup>19</sup> stond het zo mooi beschreven:

*"A living Legend noemen ze hem al bij z'n club Manchester United. Ruud van Nistelrooij kan niet meer stuk bij the reds.*

### **Held van Manchester**

*En dat komt niet alleen omdat hij aan de lopende band goals maakt. Hij heeft ook een kop waar de Engelse vrouwen gek op zijn.*



*Ruud van Nistelrooij schreef geschiedenis met z'n doelpunt in de wedstrijd tegen Blackburn Rovers. Nooit eerder scoorde een speler in de Engelse Premier League in acht competitie-duels op rij. Met die goal evenaarde Ruud het legendarische clubrecord van Billy Whelan.*

*De Ierse aanvaller, een van de beroemde Busby Babes die tijdens de vlieg-ramp in München in 1958 om het leven kwam, scoorde in het seizoen 1955-1956 voor Manchester United ook acht keer op rij."*

(MV)

<sup>19</sup> 'Veronica', nr.6, 9 t/m 15 februari 2002, p.8 e.v.



# STAMREEKS RUUD VAN NISTELROOIJ

## 1. Rutgerus Johannes Martinus (Ruud) van Nistelrooij

\* Oss, 1 juli 1976

zoon van

## 2. Martinus Gerardus Jozephus (Tiny) van Nistelrooij

\* Geffen, 27 april 1950

x Geffen, 31 augustus 1973

Anna Petronella Cornelia van Niftrik

\* Geffen, 30 oktober 1949

zoon van

## 4. Johannes Maria (Jan) van Nistelrooij

\* Nuland, 2 november 1917

x Geffen, 6 mei 1948

Maria Anna Bijveld

\* Geffen, 25 december 1924

zoon van

## 8. Martinus (Tineske) van Nistelrooij

\* Nuland, 18 maart 1890

+ Rosmalen, 3 augustus 1965

x Nuland, 13 juli 1917

Maria (Mieke) van der Doelen

\* Rosmalen, 22 september 1893

+ 's-Hertogenbosch, 23 maart

1977

zoon van

## 16. Albertus (Bert van Tineskes) van Nistelrooij

\* Nuland, 31 augustus 1862

+ Rosmalen, 5 april 1938

x Geffen, 17 mei 1889

Adriana van Hees

\* Geffen, 15 maart 1862

+ Rosmalen, 4 oktober 1934

zoon van

## 32. Martinus van Nistelrooij

\* Rosmalen, 26 oktober 1834

+ Nuland, 27 mei 1883

x Nuland, 4 februari 1861

Johanna Swanenberg

\* Rosmalen, 7 februari 1830

+ Nuland, 24 augustus 1884

zoon van

## 64. Roelof van Nistelrooij

\* Nuland, 6 april 1799

+ Nuland, 4 juli 1865

x Rosmalen, 27 mei 1821

Aldegondis van Nuland

\* Nuland, 11 januari 1798

+ Nuland, 17 mei 1860

zoon van

## 128. Arnoldus (Aart) van Nistelrooij

\* Heesch, 4 september 1768

+ Rosmalen, 15 maart 1840

x Heesch, 3 februari 1788

Johanna van Wetten

\* Heesch, 6 maart 1762

+ Rosmalen, 25 april 1828

zoon van

## 256. Joannes Roelofs van Nistelrooij

\* Heesch, 2 juli 1735

+ Heesch, 17 mei 1816

x Heesch, 24 juni 1759

Wilhelmina van de Goor

\* Heesch, 21 september 1733

+ Heesch, 3 februari 1774

zoon van

## 512. Roelof Jansen Roelofs

\* Nistelrode, 6 juli 1702

+ Heesch, 16 mei 1769

x Heesch, 6 mei 1725

Antonia Jansen Reijnders van Venrooij

\* Heesch, 2 mei 1702

+ Heesch, 14 januari 1778

zoon van

## 1024. Joannes Roelof Jan Bruers

\* Nistelrode, 18 mei 1670

+ na 10 januari 1733

x Nistelrode, 8 juli 1696

Maria Jansen

\* Nistelrode, 18 mei 1670

zoon van

## 2048. Roelof Jan Bruers

\* Nistelrode, 20 januari 1633

+ Nistelrode, 11 oktober 1672

x voor 31 oktober 1656

Emmerentiana (Emken)

+ Nistelrode, 3 februari 1680

zoon van

## 4096. Joannis Rudolphi Jansen Ketelaer

x Nistelrode, 11 juli 1621

Henrica Gijsberts

*Samengesteld door Murtien Veebens (WOGH)  
mede aan de hand van het boek*

*Genealogie van de familie Van Nistelrooij  
door J.A. van der Heijden (Geleen, 1988)*

*o.a. aanwezig in*

*Bibliotheek Rijksarchief (1142: 3B27.1)*

## VOOR U GEHOORD - 26

### JONNUS EN TRUIKE

Jonnus en Truike gingen in de ondertrouw en durrem moesten ze same naor de pestoor. Ze ware d'r trouwgeld bekant niej mer werd, want ze liepe al naor de vijftig en dan hedde er de helft toch al zeker opzitte. Jonnus waar niej rap ter been. Hij liep 'n bietje mank. In het durrep zinne ze dettiej 'ne slag in z'n wiel ha. Hij waar dan wel enigszins gehendikept, mar es ge mi hum over werke praatte, begon z'ne jas al te zweete. Echt boere dinniej niej. Hij ozzikte mar wè aon.

*En Truike waar niej recht snik. Ze ha ze niej alle vijf op 'n rijke. En daorvan stonden er nouw en dan 'n paor van in ploege. Ze waar niej allenig scheel, mar ze zaag nog slecht ok. Veurige week is ze mar net dur 't oog van de nold gekroope. Want pas op 't leste nippertje ha ze pas in de gaate detter unne auto op heur afkwaam, want anders waar ze tusse die twi lichjes durgeloope.*

En wè ze ok aon ha of wè dan ok aongetrokke zò hebbe, d'r waar gewoon niks aontrekkelijks van te maake. Mar ja, unne onderrok trekt nouw eenmaal meer es twee pèèrd. En durrem zaate ze nouw bè de pestoor. De pestoor die hulliej mar al te goed kende en wel wist weffer spek dettiej in de kùip ha, stoek mar meteen van wal. "Och", zinniej, "van de catechismus zulde gelliej ok wel niej veul mer van wete en durrem za'k oew mar één vraog stelle: "Wanneer is Jezus gesturve?" "Wè zedde me daor nouw toch pestoor? Ik wies niej ins dè dieje goeie mins ziek waar", zin Truike. De pestoor hi mar niej wijer gevraagd. En 'n paor weeke laoter zen ze toch gelukkig getrouwd.

### IN DEN OORLOG

*In den oorlog waarde al blij es ge te eete en te drinke had. Tegeworrig is er zoveul keus dè ze*

*gewoonweg bekant gin keus kunne maake. Mar toen waar alles schaars en op de bon. Ok vur de rookers - en dè waar toen nog in den ted van: het is ginne man die niej rooke kan, en nou zegge ze: het is een man diej het laote kan - waar het behelpe. Onze buurman, ik geleuf niej dè'k 'm*

*ooit gezien heb dettiej niej rookte, dampte es unne schoorsteen. Nou moet ik wel zegge dè'k 'm hil wennig zaag, want hij waar dik weg.*

*Onze vodder zin: " 't Is krek unne schoorsteen, rooke en utgaon. Hij zelf zin dè ge hum midde in de nacht wakker moegt maake vur 'n sigaret.*

En op 'ne keer heurde ik 'm teege onze vodder zegge: "Es den oorlog verbè is, dan douw ik die plattebuiskachel daor vol mi tebak en dan kreup ik op 't dak en gò ik aon de schoorsteen ligge lurke." Hij kon het trouwes dik skon vertelle. Toen iej 't inne keer over mooie vrouwe ha, zinniej: "Es ik er zo een ha, dan ging ik in de stad in 'n flat 5 hoog woone. En dan zaagde ik alle trappe deur zo detter gin man bè kos komme."

### PLUKT DEN DAG

Het leeve is nou eenmaal ginne mooi gebaonde weg, mar 't is er inne mi hil veul bochte langs diepe afgronden en overal hult en bult. En toch doen we net of het inne mooie rechte geplaveide weg is, zonder obstakels. En we maake de mooiste planne met uitzicht op het paradijs. En wè kumt er van al die skon planne terecht. De jeugd laot zich niej rooije. Ze zulle 't zelf wel klaore en slaon de wijze raad van oudere in de wind. Ze plenne en programmere en op papier is alles wotterdicht. Mar ze vergeete dè 't leeve niej in regeltjes te vange is. Carpe diem - plukt den dag... akkoord. Mar blèèf vural mi beij oew been op de grond en haauwt er rekening mi dè ge af en toe wel eens 'n veerke moet laote. Gò oewen èige weg, ok al

geuget dik niej al te vlug en kèkt zeker niej scheel naor aander. De wei van den buurman lèkt alted gruner. En ben niej te hebbereg. Ieder vèèrke hi mar inne frutblaos. Zet de tering naor de nering. Niej geleeje eier zen kaod telle. Ge moet de huid van de beer niej verkoope vur den beer geschoote is. Of wetter vruger ok wel gezeed wier: Ge moet gin kooikes (kaantjes) wille eete vur 't vèèrke aon de leer hangt.

#### JA, ES ... ES ... ES

*Och, we kenne ze allemaal wel. Minse diej alted bezwaare maake: "Ja maar, es..." De meesten ted krèège ze niej ins kans um d'r bezwaar ut te spreke, en zegt men:*

- *Ja es...es...es is 'n krom letter.*
- *Ja es...es...es de himmel valt, krèige wee allemaal 'n blauw muts.*
- *Ja es...es...es de as brikt, valt de kar.*
- *Ja es...es...es as meel waar en stroop stront, dan aate we elke dag pannekoek.*
- *Ja es...es...es onze kat 'n koe waar, konde gè ze melke.*
- *Ja es...es...es de koei van veure waare es van achtere, ha'n ze twi koppe.*

#### OP HET VRIJERSPAD

Als vroeger een jongeman zich op het vrijerspad begaf, werd hij sterk beïnvloed door wat zijn ouders en ook de verdere familie verwachtten. Uit die tijd stammen legio uitdrukkingen, die duidelijk aangeven welke de beste wegen waren om tot een goed huwelijk te komen: je moest in eigen omgeving blijven, een eerbare, niet te langdurige verkering hebben, die begonnen was met toestemming van de ouders. Enkele uitdrukkingen in dit verband:

*Koop je buurmans koe en trouw je buurmans dochter.*

*Een perd en een vrouw moet je zoeken onder de rook van de schouw.*

*Goei koei zuukte op stal en niej op de mert.*

*Op 'n vrouw moet je 's morgens uitgaan en op een paard 's avonds. (Dan zien ze er 't minst voordelig uit)*

*Een skon koe moete 's mergens gaon zien, een skon wijfsoves.*

*Fluitende vrouwen en brullende koei zen zelden goei. De jongedames zeiden dan:*

*Meisjes die fluiten, krijgen jongens mi duiten.*

*Natuurlijk moet 't oog ok wè, mar om mi Vader Cats te spreeke: Wie een vrouw trouwt om 't skon lijf, verliest 't lijf en houdt 't wijf.*

*Als een meisje een jongen naliep zei men: Es 't hooi 't perd volgt, wil 't gevreete zen.*

*Waar een mager perd is en unne vetten hond, is het goed vrije.*

Mar hoe dan ok, als je wilt trouwen en je wenst kinderen, dan zul je 'n keuze moete maake, want 'n koei allenig makt nog gin kalf.

#### GOEI KOEI

*Goei koei zuukte op stal en niej op de mert, zinne ze vruger. Mar 't is toch ok weer niej zo detter op de mert gin goei koei zo'n zen. En van zo'n koe die op het punt stond om verkocht te worden, zei men: Die koei stû mi durre kop naor de mert. In onze omgeving zinne ze dan i.p.v. naor de mert: naor Den Bosch.*

*Als je 'n koei wilt verkoope, besef dan dat de dagelijkse melkopbrengst dan ook wegvalt.*

*Daarom zei men: Es ge de koei verkoopt, bende ok de uier kwèt.*

*Harry Coppens*



*Rosmalen, 1827 [KUB R 74 / 010 (2)]*

# LIEDEREN EN GEDICHTEN

DOOR PIET VAN HELVOORT †

## De schildwacht

Wat is de schildwacht droef en bleek,  
Die nimmer lacht of weent.  
Die somber aan het grasperk staat,  
Als ware zijn blik versteend.

Zijn sabel is als zijn pistool,  
Altijd zo spiegelrein.  
Zijn ledergoed is helderwit,  
Geen sneeuw kan blanker zijn.

Zijn snorbaard is omhoog gekruld,  
Niet één die op hem leek.  
Alleen zijn blik is dof en strak,  
Alleen zijn wang is bleek.

Tien jaren gingen er voorbij,  
Toen was zijn wang nog rood.  
Toen was zijn kruin en oog  
Nu is het dof en dood.

Als schildwacht stond hij op zijn post,  
Naar strenge krijgsmansplicht.  
En blik met smart in 't oog terneer,  
In het zachte schemerlicht.

Daar woedde lang de cholera,  
Die spaarde jong noch oud.  
In het groene dal beneden hem,  
Waar zijne moeder woont.

Hij wist niet of zij was gespaard,  
Of dat zij rustte in het graf.  
Want niemand dorst naar hem omhoog,  
Of daalde dalwaarts af.

Zo stond hij in die lange nacht,  
Op zijne post alleen.  
En blikte zuchtend naar het dal,  
Naar moeders hutje heen.

Maar meer verlangend dan bij hem,  
Gloeide 't in zijn moeders hart.  
Zij zat bij 't lampje in de hut,  
En weende stille smart.

Zij denkt alleen nog aan haar zoon,  
Wist zich de wangen droog.  
Zij vat haar stok en kiest het pad,  
Dat tot hem voert omhoog.

En door de koude winternacht,  
Dwaalt daar het oudje voort.  
En smeekt, laat mij slechts horen, Heer,  
Van hem een enkel woord.

Ik weet dat hij er is, en voort  
Door het scherpe windgedruis,  
Gaat zij het steile grenspad op  
Naar het eenzaam schildwachthuis.

Zij strompelt voort tot aan zijn post,  
Een Werda klinkt haar toe.  
Daar fonkelde de moedervreugd,  
Nu van de tocht zo moe.

Nog eenmaal klinkt het Werda, ach,  
Zij geeft noch woord noch stem.  
Zij heeft haar braven zoon herkend,  
En leeft alleen voor hem.

En weder dondert haar in 't oor,  
Werda, de derde keer.  
Nu wil zij roepen, maar een schot,  
Vlamt uit haar zoons geweer.  
Getroffen richt de schildwacht dof,

En vangt met laden aan.  
Toch klopt hem zonderling het hart,  
En bleef hij peinzend staan.

Het was alsof zijn eigen schot,  
Hem door het harte schoot.  
Toch deed de schildwacht slechts dat uur,  
Wat hem zijn plicht gebood.

En toen uit de wolken dicht en zwart,  
Het heldere maanlicht glom,  
Toen sprak hij, wie kan het toch zijn,  
Die straks het pad beklom?

Hij vindt het lichaam en blikk neer,  
Mij God daar stuit zijn voet.  
Daar stuit hij op zijn moeders lijk,  
Haar borst bedekt met bloed.

En sedert heeft de schildwacht  
Nooit gelachen of geweend.  
En koud is nu zijn hart als ijs,  
Zijn aangezicht versteend.

Zijn oog bleef dof, als ware het dood,  
En bleek zijn jong gelaat.  
Het is zijn moeders bloedig beeld,  
Dat altijd voor hem staat.

### De vondeling.

Wat doen Gods wonderen en Zijn werken,  
Wat ene vrouw in hare armoede heeft gedaan.  
Zij legde een kindje pas geboren,  
Aan den oever van een waterkant.  
Al zuchtend en wenend, nam zij van haar kind  
afschied,  
Uwen vader Albert, die is naar den strijd!

Zij legde een briefje hierbij neder,  
Dat hij in een Roomsche kerk moest worden  
gedoopt,

En dat Napoleon zijn naam moest wezen,  
En dat Napoleon steeds zijn moeder toebehoort.  
Al zuchtend en wenend nam zij afscheid van  
haar kind.

God weet wanneer ik uwen vader vind.

Terstond kwam een priester voorbij getreden,  
En riep, o Grote God, wil mij bijstaan.  
Hier ligt een kindje, pasgeboren,  
Aan den oever van dezen waterkant.  
Hij las het briefje, en was innig blij,  
Hij nam het mee naar zijn pastorij.

Hij wist de vondeling goed te bezorgen,  
Hij bracht hem bij een brave vrouw.  
Die had zelf twee kinderen in het leven,  
Maar voor het derde nog wel zorgen zou.  
Toen Napoleon zijn achttiende al had bereikt,  
Werd hij als student op school geleid.

Napoleon wist goed te leren,  
Dat verwonderde de pastoor altijd.  
En bij zijne 25 jaren, werd hij tot priester Gods  
gewijd.  
Napoleon bad in zijn misgedien,  
Dat hij toch ooit zijn vader eens mocht zien.  
Zijne moeder die moest alle dagen,  
Om een aalmoes bedelen gaan

Tot op zekere dag, ontmoette zij twee soldaten,  
Die vroegen haar waar zij kwam vandaan.  
Zij sprak, O goede lieden, maak toch geen  
gedruis,  
Wij gaan ons verschuilen onder Christus huis.  
De ene soldaat vroeg om een priester,  
Want zijn zondig hart, dat was vol pijn.  
En hij zou wel eens graag willen biechten,  
Dan zou zijn hart wel wat geruster zijn.

Het is voor den priester wel een wondernacht,  
Hier neemt een kind zijns vader zonden af.  
Toen Napoleon, Ons Heer had gegeven,  
En den goeden God had gebeden een tijd,  
Opdat hij mocht sparen, zijn vader in 't leven,  
Die weer terug moest keren naar den strijd.  
Napoleon weet nu voor wien hij leeft,  
Dat hij niet langer als een vondeling leeft.

## ROSMALEN - 100 JAAR GELEDEN

### VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE OVER HET JAAR 1902

*In het depot van het Rijksarchief in Noord-Brabant berust o.a. het archief van het Provinciaal Bestuur over de jaren 1814-1920. Hierin bevinden zich ook de gemeente-verslagen (1851-1929) van de voormalige gemeente Rosmalen. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het 'Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den Toestand der Gemeente over het jaar 1902 (aangeboden aan den Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van den 12 Mei 1903)'.*

*Tabel van de loop der bevolking*

Mannen 31-12-'01	1810 +	
Vrouwen 31-12-'01	1696 =	3506
Mannen geboren	50 +	
Vrouwen geboren	66 =	116
Mannen vestiging	119 +	
Vrouwen vestiging	108 =	227
Mannen sterfte	62 +	
Vrouwen sterfte	62 =	-/- 124
Mannen vertrek	122 +	
Vrouwen vertrek	91 =	-/- 213
		-----
Mannen 31-12-'02	1795 +	
Vrouwen 31-12-'02	1717 =	
Aantal inwoners 31 december 1902:		<b>3512</b>

*Hiervan per 31 december 1902 te Coudewater:  
267 mannen en 247 vrouwen*

<i>Getal kiezers:</i>	<i>Tweede Kamer</i>	360
	<i>Provinciale Staten</i>	359
	<i>Gemeenteraad</i>	358

"In 1902 zijn voorgekomen vier gevallen van diphtheritis, vijf van roodvonk en drie van typhus.

Om verbreiding der ziekten tegen te gaan had zooveel mogelijk afzondering plaats en na afloop der ziekte ontsmetting der woningen. Op advies van den Geneesheer werden de met de lijders in aanraking geweest zijnde kleederen en het beddegoed onteigend en verbrand."

"De belooning van den geneesheer met de armenpraktijk belast, bedraagt f 100,- 's jaars, waaronder begrepen is de levering der geneesmiddelen, het doen der doodschouw, het keuren der schutters (*sterkte der schutterij: 84 man*) en het verrichten van de vaccinatiën. De geneesheer W.A. Stark werd den 13 Juni 1902 op zijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 Juli en dienzelfden dag werd benoemd tot gemeentegeneesheer D<sup>r</sup> H.J.G.M. Heijmans, en zulks met ingang van 1 Juli."

"Drinkwater bestaat uit pomp- en putwater en is over het algemeen van uitnemende hoedanigheid en genoegzame hoeveelheid."

"Op de begraafplaats voor Roomsche Katholieken (*18 aren*) werden 41 groote en 28 kleine lijken begraven, op die der geneeskundige inrichting voor krankzinnigen Coudewater (*17 aren 10 centiaren*) 38 en op de algemeene begraafplaats (*1 are 2 centiaren*) geen.

De Protestanten hebben hunne begraafplaats te Berlicum, terwijl de Roomsche Katholieken tot deze gemeente behorende, doch kerkelijk een gedeelte uitmaken der parochie van Nuland, hunne dooden aldaar begraven."

De wegen en voetpaden, behorende aan en onderhouden door de gemeente, hebben een gezamenlijke lengte van 33.405 meter. Daarvan is 410 meter met keien en 3.510 meters met klinkers belegd.

“De wegen, geen kunstwegen zijnde, zijn over het algemeen slecht, wegens den eigenaardigen, zandigen toestand van de gemeente. Nieuwe wegen werden niet aangelegd. De kosten van onderhoud der zandwegen bedroegen f 389,99<sup>5</sup>.”

“Op 1 Juli is op het Heeseind alhier door brand vernield de landbouwerswoning toebehoorende aan en bewoond door E. v.d. Pas, weduwe van A. Hanegraaf. Huis en inboedel waren verzekerd bij de Brusselsche Maatschappij. Het huis voor f 1200 en de inboedel op f 720. De schade werd begroot van 't huis op f 1050 en inboedel op f 420.”

“De meest mogelijke zorg wordt besteed aan het onderwijs van de arme kinderen en alle maatregelen worden aangewend tot bevordering van een regelmatig schoolbezoek. In den winter, wanneer in 't algemeen aan groote openbare werken niet kan gewerkt worden en er ook voor de arbeidende klasse in den regel weinig werk is, wordt aan de behoeftigen van wege de gemeente zooveel doenlijk werk verschaft door het doen ontginnen van woeste gronden en het onderhouden en verbeteren van zandgronden.”

“De toestand van den groot- en kleinhandel en van de winkelnering is ongunstig. De reden daarvan is gelegen in de omstandigheid, dat de meeste ingezetenen hunne benodigdheden te 's Bosch halen en de gemeente als 't ware overstroomd wordt door venters in allerlei soort van waren.”

“Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de gemeente beheerd als: Banken van leening, Hulpbanken, Spaarbanken, Spaarkassen enz. bestaan in deze gemeente niet.”

In de 'Staat der fabrieken' worden genoemd:

- Koorenmolen (wind en stoom) van A. van Lith (met 3 volwassen arbeiders);
- Koorenmolen (windkracht) van P.H. Dufflhues (met 2 volwassen arbeiders).

Staat van de voornaamste Ambachten:

1	Bierbrouwerij	4 mannen
11	Broodbakkerijen	19 mannen 3 jongens
2	Hoef- en grofsmeden	5 mannen
2	Houtzagers	4 mannen
2	Huisschilders	4 mannen
4	Kleermakers	6 mannen
1	Kuiper	1 man
5	Loonslachers	9 mannen
1	Mattenmakerij	20 mannen
11	Metselaars	20 mannen
3	Schoenmakers	7 mannen
2	Sigarenmakerijen	21 mannen 2 vrouwen 4 jongens
3	Straatmakers	5 mannen
4	Stroo- en rietdekkers	6 mannen
10	Timmerlieden	17 mannen
1	Wagenmaker	1 man

“Het archief bevindt zich goed gerangschikt in daarvoor ingerichte kasten.”

*Martien Veekens*

### HERKOMST ILLUSTRATIES

Heemkundekring Rosmalen: pagina 3, 4, 5 en 19  
Fotocollectie Henk de Werd: pagina 10, 16, 17, 18, 20 en 23 + bidprentjes

## HEEMKUNDEKRING ROSMALEN

### DANKT ZIJN SPONSORS

- Abelen Makelaars en Taxateurs BV  
Burg. Mazairac laan 2, Rosmalen
- Bouwmans Oliehandel BV  
Westeind 3, Rosmalen
- Brasserie Restaurant 'De Coelenborgh'  
Schoolstraat 34, Rosmalen
- Van Creijj & Van Hoek BV  
Huisbergenweg 6, Rosmalen
- Eijkelenburg Dura Bouw BV  
Stationsplein 1, Rosmalen
- W. Gloudemans BV  
Hintham 117a, Rosmalen
- Sanidrôme Van Grinsven BV  
Raadhuisstraat 4c, Rosmalen
- Heijmans Nederland BV  
Graafsebaan 13, Rosmalen
- Aann.bedr. P. Hoedemakers en Zn BV  
De Grote Elst 50, Rosmalen
- Huijbregts Notarissen  
Hoff van Hollantlaan 5, Rosmalen
- Jaropa / J. Stienstra  
Bruistensingel 100, 's-Hertogenbosch
- Lambermont Groep  
Burg. Woltersstraat 1, Rosmalen
- Linnenbank Elektrotechniek BV  
Biestkampweg 15, Rosmalen
- Mr J.G.M. van Mierlo  
Striensestraat 44, Rosmalen
- Van de Graaf Damesmode  
Dorpsstraat 10, Rosmalen
- Piels BV  
Friezenstraat 7, Rosmalen
- Boek- en Kantoorvakhandel Robben  
Molenhoekpassage 23, Rosmalen
- Hoveniersbedrijf Sequoia  
Polluxstraat 4, Rosmalen
- Foto Stijntjes  
Molenhoekpassage 4, Rosmalen
- Timmers Bouwbedrijf BV  
Heikampweg 6, Rosmalen
- Gebr. Voets Weg- en Waterbouw  
Vinkenveld 4, Rosmalen
- Woningstichting De Kleine Meierij  
Weidestraat 2, Rosmalen